

VEERTIGDAGENTIJD en PAASTIJD

(tot en met Pinksteren)

JAAR B

Om in de kinderwoorddienst en thuis de zondagen te verbinden

THEMA VEERTIGDAGENTIJD

*De reis naar binnen,
naar het hart van de Liefde*

Ideeën voor visueel materiaal

In de hele periode van Aswoensdag (of 1^e zondag van de Veertigdagentijd) tot en met Pinksteren, staat het kruis centraal. Maak dit visueel door een kruis te plaatsen; daar kun je alles vervolgens omheen maken thuis, in de ruimte voor de kinderwoorddienst en in de kerk. Overleg (voor de kerkruimte) met de bloemen versiergroep om een en ander op elkaar af te stemmen.

Zet voor in de kerk (zodat iedereen die er komt het goed kan zien) een grote ronde bak met zand en daarin een kruis van twee dikke takken. Of gebruik thuis een bestaand kruis op een standaard en zet daar wat potten met zand omheen.

Op het snijpunt van de balken van het kruis bevestig je een (lichtgekleurd) hart van stevig papier. Zorg dat het geheel er sober maar wel mooi verzorgd uitziet.

Drapeer alleen een paarse (dunne) doek over de dwarsbalken van het kruis. Paars is de kleur van inkeer en bezinning. Ook de priester draagt in deze liturgische tijd een paars kazuifel.

Om de bak heen maak je een weg die van buiten naar binnen loopt. De weg laat zien dat we in de Veertigdagentijd uitgenodigd worden om 'naar binnen te gaan, naar het hart van de liefde'. Het hart van de liefde is Jezus, die voor ons zijn leven geeft op het kruis. (zie ook voorbeeld werkje [Spiraalkalender met kruis](#))

Geef op de weg iedere zondag aan met een plaatje en/of het thema van de zondag.

Als je de kinderen iedere week ziet, dan kun je ieder op de 1^e zondag een (playmobil) poppetje geven en dat ze dat steeds op de volgende zondag zetten als ze er weer zijn.

Op Palmzondag mag ieder kind een palmtakje onderaan het kruis leggen als teken van eerbetoon aan Jezus.

Creatieve verwerking

Zie [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Stimuleer de kinderen (en ouders) thuis ook een hoekje of kijktafel in deze tijd te maken. Daar kan ook een (zelfgemaakt)kruis in een bak staan. Hieronder zal per zondag aangegeven worden wat er thuis op de Vastentafel bijgezet kan worden. Hier zie je een [Veertigdagentijd vlaggenslinger](#) die je zelf kunt printen. Eventueel kunnen de kinderen het eerst inkleuren.

Nog belangrijk:

Is het niet mogelijk (d.d. 2021) om naar de H. Mis te gaan; kijk dan ook naar de opties die we zetten onder 'kinderwoorddienst' om ook thuis te doen.

1^e zondag: Maak het stil

Kinderwoorddienst

Het kruis staat al klaar in een bak met zand, bij voorkeur in de kerk. Ook de weg eromheen is al tevoren gemaakt.

Het evangelie gaat over Jezus in de woestijn. We worden in deze tijd uitgenodigd 'de woestijn in te gaan' om de stilte op te zoeken want dan kunnen we God van hart tot hart ontmoeten. Laat een bakje wit zand zien. Probeer via de bloemist aan een woestijnroos te komen. Dit is een soort bloem die los nergens op lijkt. Maar als je hem in water doet, gaat hij open. Deze bloem zou nu op het zand gelegd kunnen worden. Straks met Pasen haal je hem uit het zand en legt het in een bakje water.

Na afloop van de kinderdienst mag een kind het bakje met zand en de woestijnroos bij het kruis zetten.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag..

Thuis

In een hoekje of op een tafel een kruis in een bak zand zetten. Zet er een kaarsje bij wat aangestoken wordt wanneer je bijv. aan tafel gaat en/of samen gaat bidden en Bijbellezen.

In de kamer een lang koord/touw spannen en daaraan 1^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger.

Aan tafel samen bespreken hoe ieder het deze week stil kan maken en wat ieders voornemen is. Dat opschrijven op het hartje en naast het thema van de 1^e zondag aan de slinger hangen. Verwijs er gedurende de week een aantal keer naar om iedereen te helpen herinneren het stil te maken om God te kunnen ontmoeten.

2^e zondag: Luister naar Jezus

Kinderwoorddienst

Het evangelie gaat over Jezus op de berg Thabor. God vraagt ons naar zijn zoon Jezus te luisteren. Hoe kunnen we dat in het dagelijkse leven doen?

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Leg een (kinder)bijbel onder het kruis. Lees er regelmatig samen uit om goed te kunnen luisteren naar Jezus. Doe steeds het kaarsje aan wanneer u uit de bijbel leest. Het werkje van deze zondag ook erbij zetten.

2^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger. Aan tafel samen bespreken hoe ieder deze week naar Jezus kan luisteren en wat ieders voornemen is. Dat opschrijven op het hartje en naast het thema van de 2^e zondag aan de slinger hangen.

Verwijs er gedurende de week een aantal keer naar om iedereen te helpen herinneren naar Jezus te luisteren.

3^e zondag: Toon eerbied in Gods huis

Kinderwoorddienst:

Het evangelie gaat over de tempel waar de mensen een markthal van gemaakt hebben. Het maakt Jezus boos dat ze geen respect meer tonen voor het huis van zijn Vader. Geef eens voorbeelden wanneer je wel en wanneer je geen respect toont voor het huis van God (de kerk) en voor je medemensen.

Zie [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Maak met mooie letters het woord 'respect (of eerbied)' op een kaartje. Zet dat onder het kruis. Probeer er deze week allemaal op te letten dat je respect toont voor God en je medemens. Praat er regelmatig aan tafel over hoe belangrijk respect is. Wat zie je in de krant of op het nieuws wat laat zien dat mensen vaak geen respect tonen? Wat gebeurt er dan?

3^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger. Voornemens opschrijven op het hartje en naast het thema van de 3^e zondag aan de slinger hangen. Verwijs er gedurende de week een aantal keer naar om iedereen te helpen herinneren respect voor God en elkaar te tonen.

4^e zondag: Blijf Jezus zoeken

Kinderwoorddienst

Het evangelie gaat over Nicodemus die Jezus midden in de nacht komt opzoeken. Jezus vertelt hem hoeveel God van de wereld houdt en dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven om de wereld te redden van het kwaad. Hoe kunnen wij Jezus zoeken?

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Schrijf of type de tekst Johannes 3, 16 uit (*Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben*). Dit is eigenlijk de kerntekst van de hele bijbel. Probeer deze tekst deze week samen van buiten te leren. Het is echt een tekst om in je hart te bewaren. Zet de tekst op de Vastentafel. Doe er ook een spel mee door de tekst in stukjes te knippen en de kinderen uit te dagen alles weer op de goede volgorde te leggen.

4^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger. Voornemens opschrijven op het hartje en naast het thema van de 4^e zondag aan de slinger hangen. Verwijs er gedurende de week een aantal keer naar om iedereen te helpen herinneren Jezus te blijven zoeken.

5^e zondag: Jezus wil jou nieuw leven geven

Kinderwoorddienst

Het evangelie gaat over de graankorrel die eerst in de aarde valt en afsterft, voordat hij vrucht kan dragen. Ook Jezus zal eerst sterven om door de dood heen aan ons het nieuwe leven te geven. Hij zal weer opstaan uit de dood.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Geef ieder kind een klein bakje met een zaadje of bloembolletje mee. Zoek iets uit wat er ongeveer twee weken over doet om uit te komen. Dan is de bloem/plant er met Pasen.

Thuis

Zaai in de bak rond het kruis zaadjes (of plant narcis- of krokus bolletjes) die straks met Pasen zullen bloeien.

5^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger. Voornemens opschrijven op het hartje en naast het thema van de 5^e zondag aan de slinger hangen. Verwijs er gedurende de week een aantal keer naar om iedereen te helpen herinneren dat Jezus ons nieuw leven wil geven als wij ons hart daarvoor openstellen.

- DE GOEDE WEEK BEGINT -

Voor de dagen in de Goede week vind je ook knutselwerkjes, filmpjes en overige ideeën op de pagina [De Goede Week vieren - ook thuis in het gezin - Samuel Advies](#)

Palmzondag: Hoe kun jij Jezus' Liefde beantwoorden?

Kinderwoorddienst

Het evangelie van de palmliturgie vertelt over Jezus' intocht in Jeruzalem. Het lijdensverhaal vertelt wat er verder in die week erna met Jezus gebeurd is. Dit alles laat de grote liefde van Jezus voor ieder van ons zien. Wat is daarop ons antwoord?

Wanneer de kinderen tijdens de palmliturgie aan het begin van de viering gewoon in de kerk blijven, ontvangen zij ook een palmtakje.

Zorg dat ze twee palmtakjes krijgen zodat ze er een bij het kruis in de kerk kunnen leggen. Het andere takje kunnen ze dan thuis bij het kruis leggen.

Vertel het lijdensverhaal met behulp van deze [prachtige set vertelplaten](#) of gebruik platen uit deze [serie Bijbelse vertelplaten](#).

Zie [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Zet een of meerdere palmtakjes bij het kruis. Leg de Bijbel open met het verhaal dat op de betreffende dag betrekking heeft. Op Witte Donderdag kun je er ook nog een matze bij leggen. Op Goede Vrijdag alles zo sober mogelijk (werkjes en andere versieringen weghalen). Deze dag ook het kaarsje weghalen.

Maak samen met uw kind op paaszaterdag een mooie tuin met bloemen enz. rond het kruis. Met een aantal stenen kun je nog een soort rotsgraf kunnen maken. Zet

er een platte steen voor die op Pasen weggerold kan worden. Heb je nog een mooie afbeelding van Jezus om erbij te zetten?

6^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger. Voornemens opschrijven op het hartje en naast het thema van de 6^e zondag aan de slinger hangen. Verwijs er gedurende de week een aantal keer naar om iedereen te helpen herinneren dat Jezus uit liefde voor ons en om ons te verlossen aan het kruis sterft.

Paaszondag: Jezus leeft, ook voor jou! Alleluia!

Kinderwoorddienst

Het evangelie vertelt over Maria Magdalena die vroeg naar het graf van Jezus komt. Ze vindt het lichaam van Jezus niet en haalt er twee apostelen bij. Ze zien het lege graf en herinneren zich de woorden van Jezus: dat Hij de derde dag uit de dood zou opstaan.

Laat duidelijk in uw vertelling naar voren komen dat Jezus werkelijk is verrezen. Dit is de kern van ons geloof. Hij leeft ook nu nog voor ieder van ons.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Laat de kinderen hun eigen paaskaarsen maken (een witte, stompe kaars versieren met figuurtjes uit gekleurde kaarsen was: in ieder geval een kruisje en wat bloemetjes, een zon, stralen...).

De dag vóór Pasen klaarmaken: Zorg dat het kruis in de kerk nu naast de Paaskaars komt te staan. Zet er een afbeelding van het open graf bij of maak er van stenen een open graf bij. Versier het geheel met veel bloemen (in overleg met de bloem versier groep). Haal de weg van de veertigdagentijd weg. Drapeer nu een mooi wit doek om de dwarsbalken van het kruis.

Thuis

Geef de zelfgemaakte paaskaars van het kind een speciale plek bij het kruis. Is de steen al voor het graf weggerold? Zet er eventueel nog vogels, vlinders en eitjes bij om het extra feestelijk te maken. Versier ook het kruis met bloemen of iets anders. 7^e Vlaggetje bevestigen aan de slinger. Dankgebed opschrijven op het hartje en naast het thema van de 7^e zondag aan de slinger hangen. Vier uitbundig de hele week het paasoctaaf!

Bestel hier een (betaalbare) [huispaaskaars met dragende handen](#) erop afgebeeld.

- DE PAASTIJD BEGINT -

Paaszondag (*de eerste zondag van Pasen*) is het einde van de Veertigdagentijd en het begin van de Paastijd (Vijftigdagentijd).

Kijk hier voor de [Paastijd vlaggenslinger](#) om zelf te printen.

THEMA PAASTIJD

*Met een open handen en hart
de Helper afwachten*

Paastijd

De Veertigdagentijd was de periode van de reis naar binnen, naar het hart van de liefde, Jezus die zijn leven geeft op het kruis. Nu gaan we ons in de paastijd klaarmaken om erop uit te trekken om de blijde boodschap aan anderen door te geven. Net als de apostelen zelf, zullen we in deze tijd vol vreugde en met een open hart en open handen, de komst van de Helper (de Heilige Geest) afwachten. Het kruis blijft staan als een teken van Jezus' overwinning op de dood. Ook de Paaskaars blijft ernaast staan als symbool van zijn Verrijzenis. Ieder zondag tot Pinksteren zullen we in het evangelie een thema vinden dat iets met handen te maken heeft. Iedere zondag mogen de kinderen het thema op een kaartje zetten waarop ze hun hand tekenen en zetten dit kaartje na afloop in de Paastuin (zorg tevoren dat de kaartjes op maat zijn want het kost te veel tijd wanneer de kinderen zelf moeten gaan uitknippen).

2^e zondag van Pasen: Leer mij u zien, Heer

Kinderwoorddienst

Het evangelie vertelt over een van de verschijningen van Jezus aan de apostelen. De eerste keer was Tomas er niet bij. De tweede keer wil hij echt de kruiswonden in Jezus' handen, voeten en zijde met zijn eigen handen voelen voordat hij echt kan geloven dat Jezus leeft.

Kunnen wij met de ogen van ons hart Jezus zien en in zijn verrijzenis geloven, zonder zijn handen aan te raken? (eigenlijk mogen wij Hem ook met de handen aanraken als wij Hem in de Heilige Communie ontvangen)

Laat de kinderen hun hand op een kaartje overtrekken en er een oog in tekenen en het thema van deze zondag erbij schrijven. Plak de handen op stokjes.

Na afloop van de kinderveerdienst de handen meenemen en in de Paastuin in de kerk zetten.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis:

Praat er samen over hoe wij geloven in de verrijzenis van Jezus. Geldt voor ons ook: Zalig die niet zien en toch geloven?

Doe de huispaaskaars aan bij de paastuin.

Een nieuwe slinger maken voor de vlaggetjes van de Paastijd. Paasvlaggetje en 2e Vlaggetje eraan bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen.

3^e zondag van Pasen: Wees een vredebrenger

Kinderwoorddienst

Het evangelie vertelt weer over een verschijning van Jezus. Hij wil hen laten zien dat Hij echt met ziel en lichaam verrezen is. Ze kunnen Hem aanraken en Hij eet met hen. Net als bij de vorige verschijning, wenst Hij hen vrede toe. Dit wensen wij elkaar ook in de Heilige Eucharistieviering toe vlak na het Onze Vader. Wie wil zich deze week inzetten om zijn handen te gebruiken om liefde en vrede aan anderen te brengen?

Laat de kinderen hun hand op een kaartje overtrekken en er het thema van deze zondag bij schrijven. Plak de handen op stokjes.
Na afloop van de kinderwoorddienst de handen meenemen en in de Paastuin in de kerk zetten.
Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Bespreek hoe er door ieder gezinslid aan gewerkt kan worden om een vredebrenger te zijn. Maak een klein kaartje met een duifje erop en de oproep: Wees een vredebrenger. 3^e Vlaggetje aan de slinger bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen.

4^e zondag van Pasen: Je wordt op handen gedragen

Kinderwoorddienst

Het evangelie vertelt over de Goede Herder die alles over heeft voor zijn schapen. Wat een mooie boodschap om de kinderen te vertellen dat Jezus ieder van hen intens liefheeft en ‘op handen draagt’, zoals een herder heel behoedzaam zijn schaap kan dragen.

Laat de kinderen hun hand op een kaartje overtrekken en er het thema van deze zondag bij schrijven. Plak de handen op stokjes.

Na afloop van de kinderwoorddienst de handen meenemen en in de Paastuin in de kerk zetten. Zet er eventueel een aantal schapjes bij.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Zet een aantal (zelfgemaakte) schapjes in de paastuin en een mooie afbeelding van Jezus de Goede Herder. 4^e Vlaggetjes eraan bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen.

4^e Vlaggetje eraan bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen.

5^e zondag van Pasen: Leg je hand maar in de hand van Jezus

Kinderwoorddienst

Het evangelie nodigt ons uit om met Jezus verbonden te blijven, zoals de ranken aan de wijnstok. Zoek afbeeldingen van wijnstokken om te laten zien dat een tros druiven zal afsterven als ze te vroeg van de wijnstok worden afgetrokken.

Zo ben ook jij uitgenodigd om je hand in Jezus' Hand te leggen en naar Hem te luisteren in je leven. Hij zal je helpen.

Er bestaat een liedje van Jan Visser dat heet: [Leg je hand maar in de hand van Jezus](#), weet je dat Hij heel veel van je houdt. Ook voor jou wil Hij met liefde zorgen, als je helemaal op Hem vertrouwt.

Laat de kinderen hun hand op een kaartje overtrekken en er het thema van deze zondag bij schrijven. Plak de handen samen in één grote Hand.

Na afloop van de kinderwoorddienst de handen meenemen en in de Paastuin in de kerk zetten.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Geniet samen van heerlijke druiven en leg een tros druiven in de paastuin en praat samen nog even na over het evangelie.

5^e Vlaggetje eraan bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen.

6^e zondag van Pasen: Geef elkaar de hand

Kinderwoorddienst

Het evangelie roept ons op om vanuit onze verbondenheid met Jezus, ook elkaar lief te hebben. Liefhebben betekent, je leven geven en inzetten voor de ander. Wie kan een voorbeeld bedenken?

Laat de kinderen hun hand op een kaartje overtrekken en er het thema van deze zondag bij schrijven. Plak de handen aan elkaar als teken van de onderlinge liefde. Na afloop van de kinderwoorddienst de handen meenemen en in de Paastuin in de kerk zetten

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Zet thuis ook een hand neer met de tekst: geef elkaar de hand. Hoe kan ieder zich inzetten om elkaar deze week eens extra de helpende hand te reiken?

6^e Vlaggetje aan de slinger bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen

Hemelvaart: Jezus gaat naar de Vader

Kinderwoorddienst:

Het evangelie vertelt over Jezus' Hemelvaart en hoe Hij zijn leerlingen erop uitzendt om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Kopieer de illustratie van deze zondag op groter formaat. Laat de kinderen dit samen inkleuren en watjes op de wolken plakken. Na afloop kan dit bij het kruis gezet worden.

Geef de kinderen ook een (vereenvoudigd) gebed om de heilige Geest (bijv. Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart. Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen. Stort uw Heilige Geest over onze wereld uit en maak alles nieuw, vol van uw goedheid en liefde).

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Zet het gebed voor de Pinksternoveen klaar en bid dit samen iedere dag op weg naar Pinksteren.

7^e zondag van Pasen: Biddende handen

Kinderwoorddienst

Het evangelie vertelt ons hoe Jezus voor zijn dood voor ons heeft gebeden. Ook wij worden uitgenodigd om te bidden. Speciaal in deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we om de komst van de heilige Geest.

Laat de kinderen hun handen overtrekken samen op één vel papier als symbool van biddende handen en erin schrijven met mooie letters: Kom, heilige Geest.

Na afloop van de kinderveerdienst het vel met de handen onderaan het kruis bevestigen.

Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Zet iets neer bij de paastuin dat u eraan herinnert samen iedere dag om de heilige Geest te bidden.

^{7e} Vlaggetje aan de slinger bevestigen en samen een dankgebedje schrijven en er ook naast hangen. Laat deze week een of meerdere kinderen het dankgebedje nog voorbidden en/of aanvullen

Pinksteren: Geef het door: Jezus leeft!

Kinderwoorddienst

De eerste lezing vertelt over de uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren. In het evangelie belooft Jezus de Helper te sturen. De eerste woorden die Petrus spreekt na de uitstorting van de heilige Geest, gaan over de verrijzenis van Jezus. Wij worden allemaal opgeroepen om aan de mensen door te geven dat Jezus leeft.

Geef nu ieder kind een uitgeknipt oranje vlammetje waar hij/zij de naam op kan schrijven. Bevestig deze vlammetjes na de kinderveerdienst op het kruis. Zet er eventueel ook een wereldbol bij als teken van onze zending over de hele wereld. Zie verder [komende zondagen](#) voor een vertelplaat, puzzelblad en knutselwerkje en ook nog extra kleurplaten passend bij iedere zondag.

Thuis

Besprek samen hoe ieder zich in kan zetten of de boodschap van Jezus aan anderen door te geven. Laat zien hoe vele kleine vlammetjes samen een groot vuur van licht en liefde kunnen geven.

Hang het laatste vlaggetje op en bekijk samen met de kinderen welke 'reis' jullie vanaf het begin van de Veertigdagentijd nu tot Pinksteren hebben gemaakt.