

ALS SCHAPEN ZONDER HERDER

Psalm 23: De Heer is mijn Herder

De Heer is mijn herder
Ik kom niets tekort
Ik heb vertrouwen in mijn leven
En ik zie wel hoe het wordt
Ik kom tot rust aan stille beekjes
En ik lig languit in 't gras
Hij geeft me troost als ik moet huilen
En hij houdt me in de pas.
Ik ben niet bang voor wat gaat komen,
Want ik voel me niet alleen.
Zo stap ik stralend in de toekomst
Hij staat beschermend om mij heen.

Uit: Zitten of opstaan

Jezus en de apostelen zijn aan rust toe,
maar Jezus krijgt medelijden als Hij al die mensen ziet,
die Hem zo hard nodig hebben.



Knutselwerkje:
Benodigheden:
Schaar
Kleurtjes
Viltstiften
Lijm
Pen

Knip de reisicoon uit.
Kleur de reisicoon.
Vouw de icoon langs de stippellijn.
Plak de reisicoon als een enveloppe dicht.
Zo kan je in de enveloppe jouw gebed
of maak zelf een gebed er in schuiven.
Neem je eigen reisicoon mee op reis.

