

De minste plaats

De hoogste, de schoonste, de grootste,
 befaamste, bekwaamste, voornaamste,
 de beste, de snelste, de sterkste,
 die staat bij de mensen vooraan.

Wil je in Gods koninkrijk de allergrootste
 zijn, wees dan als een kindje, zo nederig en
 klein. Word je door de mensen als hun leider aange-
 steld, wees dan als een dienaar, gebruik geen geweld.

De hoogste, de schoonste, de grootste,
 befaamste, bekwaamste, voornaamste,
 de beste, de snelste, de sterkste,
 die staat bij de mensen vooraan.

Wil je in Gods koninkrijk
 de allergrootste zijn,
 wees dan als een kindje, zo nederig en klein.
 Word je door de mensen
 als hun leider aangesteld,
 wees dan als een dienaar,
 gebruik geen geweld.

Refrein:
 De minste, geringsten, de blinden,
 de wezen, de vreemden, ontheemden,
 de armen, de stakkers, de zwakken,
 die komen bij God bovenaan.

Word je uitgenodigd,
 zoek dan niet de eerste plaats,
 laatsten worden eersten;
 eersten zijn het laatst.
 Wie zich wil verheffen,
 wordt vernederd telkens weer.
 Maar wie zich vernederd, wordt verheven
 door de Heer.

Refrein:

Tekst & muziek: Wim Hakvoort