



DOORDENKERTJES

Feest Heilige Drie-eenheid

Johannes 16, 12-15

Drie en toch één

De eerste christenen hebben ons geloof samengevat in 12 artikelen. Soms staat er nog iets in geheimschrift. Neem steeds de letter die één plaats verder in het alfabet staat. Kun jij ontdekken wat er staat?

Ik geloof in GOD, DE ALMACHTIGE (UZCDQ), Schepper van hemel en aarde. En in JEZUS CHRISTUS ZIJN (DMHFD)..... ZOON, ONZE HEER Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd (Lzqhz)..... Die geleden heeft onder (onmshtr)..... Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de (cdqcd)..... dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de (zklzbgshfd)..... Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de (kdudmcdm)..... en de doden.

Ik geloof in de HEILIGE GEEST.

De heilige katholieke Kerk, de *gemeenschap* van de heiligen;

De vergeving van de zonden;

De verrijzenis van het lichaam en het *eeuwig* leven.