

## HET LEVEN VAN MARIA

Als zij pas ge-be-den heeft  
 en de bloe-men wa-ter geeft,  
 krijgt een jonge vrouw be-zoek  
 van een en-gel die haar groet:  
 „A - ve Ma-ri - a.”

## HET LEVEN VAN MARIA

Als zij pas gebeden heeft  
 en de bloemen water geeft,  
 krijgt een jonge vrouw bezoek  
 van een engel, die haar groet:  
 Ave Maria.

Twaalf jaar, Hij houdt zich schuil,  
 spreekt vol wijsheid in Gods huis.  
 Priesters, ouders, staan verbaasd.  
 Hij doet wat Zijn Vader vraagt.  
 Moeder Maria.

“Wil jij Jezus' moeder zijn?  
 Eeuwig duurt Zijn koninkrijk.  
 Wees niet bang,  
 maar antwoord gauw,  
 Heel de schepping wacht op jou”.  
 Ave Maria.

Hij verlaat het huisgezin,  
 trekt de wijde wereld in,  
 predikt in het openbaar.  
 Jezus is dan dertig jaar.  
 Moeder Maria.

Als zij blij haar jawoord geeft,  
 wordt zij vol van d'Heil'ge Geest.  
 God, de Vader geeft Zijn Zoon,  
 Jezus groeit al in haar schoot.  
 Moeder Maria.

Met zijn jong'ren zit zij aan  
 bij een heerlijk bruiloftsmaal.  
 Zij doet Jezus een verzoek:  
 “Kijk, er is geen wijn genoeg”.  
 Dank U, Maria.

Zij gaat naar Elisabeth,  
 zingt een lof- en dankgebed;  
 “Alle volken zullen mij  
 zalig prijzen, groot en klein”.  
 Moeder Maria.

Jezus knikt, zij roept een knecht.  
 “Doe maar wat mijn Zoon je zegt”.  
 “Vul die vaten vlug”, zegt Hij.  
 Water wordt door 'n wonder wijn.  
 Dank U, Maria.

Jezus, Koning van 't heelal,  
 wordt geboren in een stal.  
 Eng'len zingen: “God zij eer”  
 Herders knielen voor Hem neer,  
 Vrede op aarde.

Jezus gaat weldoende rond,  
 maakt de zieken weer gezond.  
 Alles wat haar Zoon maar doet,  
 volgt Maria op de voet.  
 Moeder Maria.

Simeon, die Jezus graag  
 door de tempelgangen draagt,  
 tot Maria zegt hij: “Ach,  
 eens doorboort een zwaard je hart”.  
 Moeder Maria.

Maar Hij wordt door eigen volk  
 uitgestoten en vervolgd.  
 Als ze roepen op het plein:  
 “Kruisig Hem”, is zij er bij.  
 Moeder Maria.