

ADVENTSLIED

Hij komt. Pas op, val niet in slaap. Hij
 komt. Blijf op je post en waak. Hij
 komt, of s'avonds laat, of in de morgen.
 Hij komt. Wees al-tijd voor-be-reid. Hij
 komt. De Heer is al na-bij. Hij
 komt. Hij maakt je vrij, zal voor je zor-gen.

Refrein:

Ad-vent, dat is ver-wach-ten.

Da-gen en lan-ge nach-ten,
 net als Ma-ri-a wach-ten,
 uit-zien naar Je-zus komst.

Hij komt.
 Pas op, val niet in slaap.
 Hij komt.
 Blijf op je post en waak.
 Hij komt,
 of 's avonds laat,
 of in de morgen.
 Hij komt.
 Wees altijd voorbereid.
 Hij komt.
 De Heer is al nabij.
 Hij komt.
 Hij maakt je vrij,
 zal voor je zorgen.

Wees stil,
 en maak je hart gereed.
 Wees stil.
 Kijk minder naar T.V.
 Wees stil,
 dan kun je Jezus' stem
 wel horen.
 Wees stil.
 Laat zieken niet alleen.
 Wees stil,
 en goed voor iedereen.
 Wees stil,
 dan wordt de Heer
 in jou geboren.

Refrein: Advent, dat is verwachten.
 Dagen en lange nachten,
 net als Maria wachten,
 uitzien naar Jezus' komst.