

Jezus zegt: "Ik ben de goede herder.  
De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen."  
(Johannes 10,11)



Zoek de acht schapjes.  
Kleur alles en plak witte  
watjes op de schapen.