

Span een lijn op een leuke plek. Hoe kun jij het deze week stil maken om je heen? Schrijf dat in het hart. Kleur alles mooi, knip alles uit. Vouw de lipjes om, hang de vlag en jouw hart aan de lijn en bid:

*Lieve Jezus,  
Help mij om het stil te maken als in de woestijn,  
zodat ik, al is het maar voor even,  
heel dicht bij U kan zijn.*



Mijn voornemen deze week is:

.....  
.....  
.....  
.....



Hoe kun je echt naar Jezus luisteren? Denk daar eens over na en probeer deze week nog dat extra te doen.

Schrijf in het hart. Kleur alles mooi, knip alles uit. Vouw de lipjes om, hang de vlag en jouw hart aan de lijn en bid:

*Lieve Jezus,  
Nu het stil is,  
leer mij om te luisteren met mijn hart.  
Zodat ik U kan verstaan.*



De kerk is het huis van God. Mensen eren God door er te bidden, stil of samen hardop. Ze knielen, steken een kaars aan, of doen centjes in de offerbak. Ze hebben respect voor God en voor elkaar. Schrijf in het hart hoe jij God kunt eren of waarvoor jij respect wilt tonen.

Kleur, knip uit, hang aan de lijn en bid:

*Lieve Jezus, U wil ik eren in Uw huis en beloof respect voor al wat leeft en de mensen thuis.*

Zondag

3e



Toon eerbied in Gods huis

Mijn voornemen deze week is:

.....

.....

.....

.....



Druk, druk, we zijn met zo veel dingen bezig, dat we Jezus soms vergeten. En dat terwijl God Hem speciaal naar ons toe heeft gestuurd. Hoe kun jij voorkomen dat je Hem vergeet? Schrijf in het hart wat je deze week extra kunt doen om Jezus niet te vergeten.

Kleur, knip en hang aan de lijn en bid:

Lieve Jezus,  
Vergeef mij als ik U soms  
ben vergeten.



Mijn voornemen deze week is:

.....

.....

.....

.....

Zit je soms vast of ben je verdrietig, werd je geplaagd of voel jij je nietig? Jezus vindt jou een kanjer! Hij zegt "Sta op!" Begin opnieuw,. Een nieuwe kans, een nieuw leven, dat zal Jezus aan jou geven. Schrijf in het hart wat je voortaan anders gaat doen. Kleur, knip, hang op de lijn en bid:

*Lieve Jezus, U stond aan het Begin en U zorgt voor mij aan het einde van mijn leven.  
Laat ook nu alles beter gaan  
Ja, maak mij nieuw.*



Mijn voornemen deze week is:

.....

.....

.....

.....

Wat een bijzonder offer, dat iemand zijn leven geeft voor een ander. Dan ben je een échte held! Jezus is jouw held. Hij gaf zijn leven voor jou! Waarom? Omdat Hij van je houdt! Hij geeft jou Zijn liefde. Maar met een opdracht: Geef het door aan de mensen. Schrijf in het hart hoe je dat deze week kunt doen. Kleur, knip en hang aan de lijn en bid:

*Lieve Jezus,  
Help mij om vaker Uw liefde  
door te geven aan  
anderen.*



Mijn voornemen deze week is:

.....

.....

.....

.....