

Wat een bijzonder bericht: Jezus is voor ons aan het kruis gestorven, maar God heeft Hem doen opstaan uit de dood! Hij leeft! Waar Hij nu is, mag jij ook komen, dat belooft Jezus. Dus wees niet bang. Wees blij! Wij mogen dankbaar zijn dat Jezus dit allemaal voor ons heeft gedaan. Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken? Vind je het moeilijk dan mag je het gebedje hieronder als voorbeeld nemen. Kleur, knip en hang de vlag en de bloem met jouw gebed aan de lijn.



*Lieve Jezus,
Dank U wel voor het leven
dat U mij heeft gegeven
en dat U mij ook bevrijdt
vandaag en tot in eeuwigheid*



“Eerst zien dan geloven!” Zo was Thomas. Jezus is niet boos op Hem. Thomas mag Hem aanraken. Ook jij mag Jezus aanraken. Daarvoor breekt Jezus het brood en zegt: “Dit brood ben Ik” Ontvang jij de heilige Communie, dan raak jij Hem ook aan. Jezus komt in jou. Doe goede dingen, dan kunnen anderen ook voelen dat Jezus leeft!

Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken?

Vind je het moeilijk? Neem dan het gebedje hieronder als voorbeeld.

Kleur, knip en hang de vlag en bloem aan de lijn.



*Lieve Jezus,
Dank U wel voor de Bijbel
met zijn mooie verhalen en platen.
Dank voor Uw voorbeeld
hoe ik goed kan doen
of beter kan laten.*



Het is wel raar wanneer je in de kerk elkaar vrede wenst en buiten weer ruzie maakt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van Jezus. Hij schenkt ons Zijn vrede om het te brengen naar alle mensen. Hoe kun jij deze week zorgen voor vrede? Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken? Vind je het moeilijk, dan mag je het gebedje hieronder als voorbeeld nemen. Kleur, knip en hang de vlag en de bloem met jouw gebed aan de lijn.



*Lieve Jezus,
Dank U wel voor Uw vrede.
die voor alle mensen is.
en dat U het ook wilt schenken
als ik soms liefde mis.*



Ben je gevallen en heb je pijn? Ben je erg moe en kun je niet meer? Of ben je bang en durf je niet meer? God zal jou altijd dragen in Zijn machtige handen. Jezus zegt: "Vraag en Ik zal je helpen. Klop op de deur en Ik zal open doen" Fijn hè zo'n supervriend!

Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken? Vind je het moeilijk, dan mag je het gebedje hieronder als voorbeeld nemen.

Kleur, knip en hang de vlag en de bloem met jouw gebed aan de lijn.



*Lieve Jezus,
Dank U wel dat U mij wilt dragen
zonder dat ik het hoeft te vragen.
Als U mij draagt, durf ik meer
en gaat het beter, telkens weer.*



Loop jij met vader of moeder in een vreemde buurt met druk verkeer, dan is het maar wat fijn als je hun hand kunt vasthouden. Zo is het veilig en gaat alles goed. Maar vader en moeder zijn niet altijd in de buurt. Jezus is dat wel. Jij mag ook de hand van Jezus vastpakken waar je ook bent en wat je ook doet. Bij Jezus ben je veilig. Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waarvoor wil jij Jezus nu speciaal bedanken? Vind je het moeilijk, dan mag je het gebed hieronder als voorbeeld nemen. Kleur, knip en hang op aan de lijn.

Lieve Jezus,
Dank U wel dat ik Uw Hand
mag vastpakken, zelfs beide.
En dat, wanneer iets moeilijk is,
U mij wilt leiden.

Pasen

van

de
zondag



Leg je hand maar in
de hand van Jezus

Lieve Jezus,
dank u wel



We vragen Jezus vaak om te helpen. Dat mag van Hem, want Hij wil dat we gelukkig zijn. Maar Hij zegt ook: "Wat Ik voor jou doe, doe dat ook voor anderen." Hoe kun jij deze week anderen de hand reiken en helpen? Schrijf in de bloem jouw eigen gebed:

Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken?

Vind je het moeilijk, dan mag je het gebedje hieronder als voorbeeld nemen.

Kleur, knip en hang de vlag en de bloem met jouw gebed aan de lijn.



Lieve Jezus,

U heeft zoveel macht.

Dank U wel voor de moed en kracht

die U aan mijn meester en papa

en mama heeft gegeven

om mij te helpen

door het leven.



Wanneer Jezus naar zijn Vader in de Hemel gaat, geeft Hij alle vrienden een opdracht: "Ga erop uit en vertel iedereen wat je van Mij hebt geleerd." Doordat veel mensen dit hebben gedaan, weet jij nu ook van Jezus en Zijn Vader. Vertel ook door dat God niemand in de steek laat! Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken? Vind je het moeilijk, dan mag je het gebed hieronder als voorbeeld nemen. Kleur, knip en hang de vlag en de bloem met jouw gebed aan de lijn.



*Lieve Jezus,
Dank U wel dat U naar
de hemel bent gegaan
om ook hier op aarde voor mij te staan
Bij elk gevaar, groot of klein,
hoef ik met U niet bang
te zijn.*



Voor zijn dood bidt Jezus voor ons allemaal. Hij belooft: “Wanneer ik naar mijn Vader in de Hemel ga, zend Ik iemand in de plaats, de Heilige Geest” Laten wij bidden dat de heilige Geest ook over ons komt en ons sterk, wijs en aardig maakt.

Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus vandaag speciaal voor bedanken? Vind je het moeilijk, dan mag je het gebed hieronder als voorbeeld nemen.

Kleur, knip en hang op aan de lijn.



*Lieve Jezus,
Dank U wel voor Uw Heilige Geest
die wij eren met het Pinksterfeest,
dat hij ons sterk en aardig maakt
en over de hele wereld waakt.*



Als de vrienden van Jezus samen zijn, komt de Heilige Geest vurig over hen. Ineens durven ze alles aan en kunnen ze veel. Vol vertrouwen vertellen ze overal hoe groot de liefde van God is. Met Pinksteren komen wij ook samen en bidden om de Heilige Geest. Op onze beurt mogen wij, net als de mensen toen, het geloof doorgeven.

Wil jij dat ook doen met papa en mama?

Schrijf in de bloem jouw eigen gebed: Waar wil jij Jezus nu speciaal voor bedanken?

Vind je het moeilijk, dan mag je het gebed hieronder als voorbeeld nemen.



*Lieve Jezus,
Dank U wel voor alle mensen
die over God durven praten
in de kerken en op straten
Maak ook mij flink en koen
om dat een beetje te doen.*



Kleur, knip en hang de vlag en de bloem met jouw gebed aan de lijn

