



DOORDENKERTJES

1^e zondag van de advent

Marcus 13, 33-37

Blijf wakker!

Schrijf of teken hieronder waarvoor jij wakker wilt blijven.
Hoe blijf je dan wakker?



Als je de slaapletters uit de tekst haalt, krijg je de tekst van vandaag:

zzlzezztzgzozzzzezzzdozzzpz, zzhzizzjzzzzzkzzozzzzmztzz!

Hoe kun jij je voorbereiden op Jezus' komst?

