

29 juni

HOOGFEEST HH. APOSTELEN PETRUS EN PAULUS

Evangelie: Matteüs 16, 13-19

In vuur en vlam voor Jezus!

Vers voor het evangelie (Mt. 16, 18)

Alleluia. Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Alleluia.

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Verteller: Op een dag kwam Jezus
in de streek van Caesarea van Filippus.
Hij stelde zijn leerlingen de vraag:
Jezus: “Wie is volgens de mensen de Mensenzoon?”
Verteller: Zij antwoordden:
Leerling: “Sommigen zeggen Johannes de Doper,
anderen zeggen Elia,
weer anderen Jeremia
of een van de profeten.”
Verteller: Jezus zei tegen hen:
Jezus: “Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?”
Verteller: Simon Petrus antwoordde:
Petrus: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.”
Verteller: Jezus zei weer:
Jezus: “Zalig ben jij, Simon, zoon van Jona.
Want niet mensen hebben je dit geopenbaard
maar mijn Vader in de hemel.
Op mijn beurt zeg ik jou:
Jij bent Petrus;
en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen.
De poorten van de hel zullen haar nooit overrompelen.
Ik zal je de sleutels geven van het Rijk van de hemel.
En wat je op aarde bindt,
zal ook in de hemel gebonden zijn.
En wat je zult ontbinden op aarde
zal ook in de hemel ontbonden zijn.”
Verteller: Woord van de Heer.



Vorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

1e lezing: Handelingen 12, 1-11

Tussenzang: Psalm 34, 2-9

2e lezing: 2 Timotheüs, 4, 6-8, 17-18

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Onder de apostelen van de Heer was Petrus (de rots) wel een bijzonder mens. Een man van de natuur, verbonden met het water, het strand en het land.

Strijdvaardig, maar soms ook angstig en weifelend. Een rots in de branding en soms een zielig hoopje zand op het strand. Ondanks alles was hij een man met een heel bijzondere opdracht, die Jezus zelf hem gegeven heeft. De naam 'rots' (Petrus / Kefas) ontving hij al van de Heer bij zijn eerste ontmoeting met Hem. (Joh.1,42). Simon zal toen nog weinig begrepen hebben van die geheimzinnige naam, die hij van Jezus ontving. In het Evangelie van vandaag geeft Jezus voor het eerst een verklaring voor die merkwaardige benaming: Petrus, Rots, Steen.

Er werd in die tijd heel verschillend gedacht over wie Jezus zou kunnen zijn. Zo dacht men bijvoorbeeld aan Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een andere profeet. Opvallend is dat het hierbij gaat om personen die allemaal op dat moment niet meer in leven waren. Het idee dat een opstanding uit de dood mogelijk was, leefde toen dus wel degelijk onder de mensen. Petrus, onthult als enige de ware identiteit van Jezus, namelijk: de Christus, de Zoon van de levende God. Was Petrus nu zo wijs en zo knap dat hij dat wist? Nee, Petrus heeft dit niet uit zichzelf gezegd, het antwoord werd hem ingegeven door God.

Net zoals bij die eerste kennismaking richt Jezus zich ook nu heel persoonlijk tot Simon Petrus. Ook deze keer noemt Hij hem niet alleen Simon, maar voegt Hij er ook nog eens plechtig aan toe: zoon van Jona. In de Bijbel wil dit zoveel zeggen als: Mensen, spitst de oren, want er volgt iets dat van het allergrootste belang is! Het is iets heel bijzonders wat Jezus hem vertelt, in onze tijd zouden wij het zo zeggen: Jij bent "Steen" en op dit gesteente zal ik Mijn Kerk bouwen en de machten van het kwaad (de poorten der hel) zullen haar niet kunnen vernietigen. (poorten waren namelijk tekens van kracht en macht). Aan jou zal ik de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven en wat jij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn en wat jij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn. Sleutels zijn tekenen van macht. Petrus krijgt hier een sleutelpositie, die zelfs van belang is in de bovenaardse werkelijkheid. De woorden van Jezus zijn zó groots, dat ze onmogelijk betrekking kunnen hebben op de figuur van Petrus alléén. Het gaat hier om het (pauselijk) ambt dat Petrus en zijn opvolgers zullen bekleden. De woorden over de machten van het kwaad en de

sleutelpositie verwijzen duidelijk naar een toekomst, die veel verder gaat dan het leven van alleen de aardse Petrus. Ze houden een belofte voor de toekomst in... Later heeft Petrus zijn leven voor de Heer gegeven. In Rome werd hij veroordeeld tot de dood aan het kruis. Hij stierf met zijn hoofd naar beneden, want hij voelde zich niet waardig op dezelfde wijze te sterven als zijn Meester.

Paulus was een heel andere persoon dan Petrus. Hij hoorde niet tot de groep van twaalf apostelen die Jezus tijdens zijn leven op aarde heeft uitgekozen om Hem te volgen. Toch verdient hij ten volle de naam 'apostel', een naam die hij ook zelf wilde dragen, zoals blijkt uit de aanhef van verschillende van zijn brieven. In de begintijd van de jonge kerk was Paulus aanvankelijk een felle vervolger van de 'mensen van de Weg' zoals de eerste christenen wel genoemd werden. Paulus was bij de steniging van Stefanus aanwezig. Wanneer hij op een dag op weg naar Damascus is om nog meer christenen gevangen te nemen, hoort hij plotseling de stem van de Heer (zie Handelingen 9). Paulus (die eerst Saulus werd genoemd), maakt een omslag van 360 graden, van fanatiek anti Christus tot vurig pro Christus! Het is verbazingwekkend met hoeveel wijsheid, takt en invoelingsvermogen hij de Blijde Boodschap onder de niet-joodse volkeren heeft verspreid! Hij heeft daarvoor vele reizen gemaakt. Theologisch was Paulus zeer goed onderlegd omdat hij als Jood bij een bekende Schriftgeleerde in de leer was geweest. Met Petrus verschilde hij soms van mening. Vooral waar het gevoelige kwesties betrof, zoals de noodzaak van de besnijdenis (zoals voorgeschreven in de Wet van Mozes) om christen te kunnen worden. Naderhand is dit geschil weer bijgelegd. Dit laat zien hoe twee vurige volgelingen van Jezus toch ook zwakke mensen konden zijn.

Het overgrote deel van de brieven in het Nieuwe Testament zijn door Paulus geschreven (o.a. aan de Romeinen, aan de Korintiërs etc.)

Visueel materiaal

(naar keuze)

- ◆ Zie [Free Bible Images](#) voor een PPS bij dit evangelie
- ◆ Zie [Free Bible Images](#) voor een PPS als je wilt vertellen over de bekering van Paulus (uit Handelingen 1, 1031)
- ◆ Google naar verschillende kunstafbeeldingen van Petrus en Paulus
- ◆ Gebruik de kleurplaat die bij deze zondag hoort en heel mooi laat zien wie Petrus en Paulus zijn

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

- ◆ Geef de kinderen verschillende afbeeldingen van Petrus en Paulus en laat hen erbij schrijven (of bespreek samen) wat de betekenis is van de sleutels van Petrus, het paard van Paulus en het zwaard en de boekrol van Paulus. (de boekrol verwijst naar zijn brieven, het zwaard verwijst naar zijn marteldood en ook naar een tekst in een van zijn brieven: "Het woord van God is levend en

krachtig. het is scherper dan een tweesnijdend zwaard.”(Heb. 4,12)) Wie kan een aantal brieven van Paulus in de bijbel opzoeken? Noem eens wat namen?

- ◆ Maak twee kolommen. Boven de ene schrijft u Paulus en boven de andere Petrus. Verzamel plaatjes (o.a. uit kinderbijbels) die iets vertellen over Petrus of iets over Paulus en laat ze een voor een zien. Wat zien jullie hier? Bij welke apostel hoort dit en wat gebeurde er toen? Je kunt ook eventueel met trefwoorden werken: (Petrus) een visser op het meer van Galilea, een van de eerste apostelen, een broer van Andreas, hij zegt dat Jezus de Christus is, hij is erbij op de berg Tabor, hij verloochent Jezus, hij spreekt op Pinksteren de mensen toe, hij wordt de eerste paus e.d. (Paulus) hij vervolgt eerst de christenen, hij is een leraar, hij schrijft brieven, hij reist veel e.d.

Liederen

- ◆ In vuur en vlam / Jezus die langs het water liep (zie Timotheus liedbundel 1)
- ◆ Van top tot teen (Elly & Rikkert Zuiderveld, zie cd Een boom vol liedjes 2 en muziekbundel Een boek vol liedjes 1)
- ◆ Petrus / de Saul van Tarsus (Hanna Lam & Wim ter Burg, zie cd / verzamelbundel Alles wordt nieuw)
- ◆ Zie Paulus musical KISI kids

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar beter te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen plakken.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?

Petrus en Paulus: allebei in vuur en vlam voor Jezus.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

Na vijf trieste regendagen is hij er dan eindelijk: de lang verwachte zomerzon. Voor de kleine Rens is het vandaag extra feest, want hij gaat, samen met papa en mama, naar het strand! Maar dat is nog niet alles. Hij gaat vandaag samen met papa zijn eerste zandkasteel bouwen! Als ze bij de zee zijn aangekomen gaan ze eerst zwemmen, maar daar heeft Rens al vlug genoeg van. Hij denkt maar aan één ding: *zijn* kasteel! Vol vuur gaat hij samen met papa aan de slag. Wat gaat dat goed zeg! Kijk eens hoe groot en hoe stevig het wordt! Het heeft wel zeven torens! Rens gaat nu schelpen zoeken. In korte tijd heeft hij er al heel wat bij elkaar. Van de grotere schelpen maakt hij een weg rond het kasteel, met de

kleinere schelpen versiert hij de torens. Wat is hij trots! Hij is boos als het alweer tijd blijkt te zijn om naar huis te gaan. Maar ach, morgen is er weer een dag. Volgens het weerbericht zal het dan ook weer warm zijn, dan gaat hij gewoon verder met zijn kasteel.

De volgende dag gaat Rens weer naar het strand, de hele tijd heeft hij zich al op zijn zandkasteel verheugd. Maar... wat krijgen we nou? Daar was het toch? Daar, vlakbij die vuilnisbak, je kon zó het restaurant zien liggen! Rens kijkt nog eens goed. Hoe kan dat nou? Zijn zandkasteel is weg! Huilend loopt hij naar zijn moeder.

“Mama, mijn mooie kasteel is weg! Er staat helemaal niets meer! Hoe kan dat nu, mama?”

Moeder probeert hem te troosten.

“Maar jongen, dat komt door de golven van de zee. Kijk, toen wij weg waren is de vloed gekomen, dat wil zeggen dat het water van de zee verder naar de kust toe komt. Dat zand van jouw kasteel was veel te slap om al dat water tegen te kunnen houden. Als het nou een kasteel van steen was geweest en als het ook nog een stevige ondergrond had gehad, bijvoorbeeld een rots, ja, dan was het waarschijnlijk wel blijven staan. Ik vind het heel jammer voor je, maar weet je wat: als jij het zo leuk vindt om dingen met je handen te maken, dan kopen we toch gewoon boetseerlei voor jou! Dan kun je kastelen bouwen zoveel als je wilt en als je er voorzichtig mee omgaat dan kunnen ze nog heel lang blijven bestaan!”

Als Jezus zijn Kerk wil bouwen, heeft Hij een stevige ondergrond nodig. Iemand op wie Hij rotsvast vertrouwen kan. In het evangelie van vandaag horen jullie wie dat is.

Vandaag vieren we ook nog het feest van iemand anders. Hij was ook een echte kei in het trouw volgen van Jezus. Hij heeft heel veel mensen over Jezus verteld, daarvoor moest hij verre reizen maken. Hij heeft zelfs zijn leven voor Jezus gegeven! Hij heeft heel veel brieven geschreven om de mensen moed in te spreken, bijvoorbeeld aan de christenen van Rome, Korinthe en Efese. De tweede lezing van vandaag is uit zo'n brief van hem. Weten jullie hoe hij heet?

Evangelie

Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen.

Praktische toepassing

Vraag de kinderen om deze week eens speciaal te bidden voor onze Paus, want de taak die hij heeft is, zeker in onze tijd, niet gemakkelijk. Laat hen een foto zien van de paus en vertel hoe hij heet.

Gespreksvragen

Hoe heette de apostel Petrus eigenlijk?

Waarom noemt Jezus hem 'Petrus'?
Hoe heeft Jezus Paulus geroepen?

Lied en / of verwerking

Zie suggesties boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel van de geloofsbelijdenis of lied 'Ik geloof' van Jan Visser (zie muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk meegebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema

Petrus en Paulus: Rotsvast!

Liederen

Zie boven voor verschillende liederen rond het Thema van deze zondag.

Openingsgebed

God, U heeft ons deze vreugdevolle dag geschonken,
waarop wij het hoogfeest mogen vieren van de apostelen Petrus en Paulus.
Laat uw Kerk in alles hun woorden blijven volgen,
zoals zij eens van hen het geloof heeft ontvangen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.

Evangelie

Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven.
In de Eucharistieviering wordt de rol van 'Jezus' door de diaken of de priester gelezen.

Voorbede

Bidden wij tot God, op Wie wij altijd kunnen bouwen:



1. Voor onze Paus, dat hij, met Uw hulp, voor heel veel mensen een rots in de branding mag zijn en blijven.
2. Voor mensen, overal ter wereld, die met tegenwerking te maken krijgen omdat ze Jezus' Blijde Boodschap willen doorgeven, dat zij, net zoals de heilige apostelen Petrus en Paulus, op U blijven vertrouwen en de moed nooit opgeven. Maak ze sterk in U.
3. Voor hen die niets meer met uw Kerk te maken willen hebben, dat zij enthousiaste mensen, zoals Petrus en Paulus, mogen ontmoeten, die hen Jezus doen kennen.
4. Voor onszelf, dat ook wij een rots in de branding durven te zijn voor mensen die op ons rekenen.

Gebed over de gaven

Heer, moge het gebed van de Apostelen deze gaven begeleiden die wij U hier aanbieden.
Vergroot onze toewijding bij de viering van dit offer.
Door Christus onze Heer.

De eigen preek van dit feest:

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.
Want het feest van uw heilige Apostelen vervult ons met vreugde: Petrus, die als eerste van allen het geloof heeft beleden, Paulus, die het als leraar heeft verklaard. De een heeft met de heilige rest van Israël de jonge Kerk gesticht; de ander werd de leraar van de volkeren, van allen die geroepen zijn. Samen hebben zij, ieder op zijn eigen wijze, de ene gemeenschap van Christus opgebouwd, en nu zij beiden dezelfde kroon ontvangen hebben, worden zij in heel de wereld samen gevierd.

Daarom met alle Engelen en heiligen loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn en zingen U toe vol vreugde: Heilig...

Gebed na de communie

Heer, U heeft ons door dit sacrament gesterkt.
Help ons zo in uw Kerk te leven
dat wij trouw blijven in het breken van het brood en aan de leer van de Apostelen.
Mogen wij, gedragen door uw liefde,
één zijn van hart en één van geest.
Door Christus onze Heer.

Plechtige slotzegen (naar keuze)

Priester: Zegene u de almachtige God die u houvast heeft gegeven in de krachtige belijdenis van de heilige Petrus, en gegrondvest heeft op de rots van het geloof der kerk.

Allen: Amen.

Priester: Hij die u heeft onderricht door de onvermoeibare prediking van de heilige Paulus, lere u, naar zijn voorbeeld, anderen voor Christus te winnen.

Allen: Amen.

Priester: Moge Petrus door zijn sleutelmacht, Paulus door zijn woord, en beiden door hun voorspraak ons binnenleiden in het vaderland waar zij het geluk hebben bereikt, de een door het kruis, de ander door het zwaard.

Allen: Amen.

Priester: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen: Amen

Uitwerking thema

Vertel de kinderen eens wat meer over onze Paus, zodat ze een goed beeld krijgen over zijn persoon en over wat zijn taak nu eigenlijk is. Zet een afbeelding van hem neer of maak een collage met verschillende foto's.



Voor elke zondag van de liturgische jaren A, B en C is eenzelfde document beschikbaar. Je kunt het abonnement hierop aanschaffen via [abonnement jaar A](#), [abonnement jaar B](#) en [abonnement jaar C](#).