

# Adventskalender Dankbaarheid

Beste ouders,



Een dankbaar hart geeft kracht voor iedere dag!

Juist in wat moeilijkere tijden is het beoefenen van dankbaarheid een positieve kracht, dat helpt om te blijven kijken naar wat wel mooi en goed is in ons leven. We kunnen ook onze kinderen dit laten ervaren. Deze dankbaarheidskalender wil hiervoor een hulpmiddel zijn. Er zijn verschillende manieren om de kalender te gebruiken. Hier volgt een voorstel, maar je mag er natuurlijk naar eigen ideeën variëren.

- De eerste dag van de Advent zet je de lege stal neer. Je kunt je eigen kerststal nemen, of kijk op <https://www.samueladvies.nl/product/het-wonder-van-kerst>. Zet er eventueel een lichtje bij. Daarna kun je iedere dag samen met je kind(eren) één figuurtje bijzetten in de stal. Dat kan zijn van een stickervel, zelfgemaakt, iets wat dierbaar is, of een beeldje van een bestaande stal. Praat er samen over: Wie of wat is het? Waarom hoort het bij jouw kerststal, wat heeft het te maken met de geboorte van Jezus? Waarom kies jij voor deze (persoon, voorwerp, foto, tekening, diertje...)?  
Heb je meerdere kinderen, laat dan elk een dag een ander aan de beurt zijn om een figuurtje uit te kiezen.
- Pak daarna een dankbaarheidskaartje (zie onder) en leg die als een weg naar de stal.
- Of maak een kribbe op maat van de kaartjes.  
Er is een bouwplaat toegevoegd, wat je de eerste dag kunt maken. Daarin kun je de kaartjes leggen, in de goede volgorde met dag 1 boven. Elke dag mag je kind het dankbaarheidskaartje van die dag uit de kribbe nemen. Je gaat samen erover praten, samen bidden en iets leuks doen.  
Het kaartje mag daarna aan een koord of slinger met knijpertjes of paperclip, of plakbandje) worden opgehangen. Dat kan zijn boven de stal, maar wellicht voor het raam of op een leuk plekje. Aan het einde van de Advent vormen de kaartjes aan de slinger de zin "Dank U wel lieve Heer God" (dank U wel voor Jezus, Kerstmis, papa, mama.... al het goede)

Er zijn in het totaal 24 kaartjes, voor elke dag één. Knip ze uit en beleef de Advent nog meer door samen te lezen, het gebedje te bidden en daarna gezellig wat leuks te doen.

*"Bid zonder ophouden. Dank God voor alles. Dit is het wat God van jou verlangt in Christus Jezus."*  
(1 Tessalonica 5, 17-18)





**Dag 1** (Jes. 35,4)



**“Wees niet bang, onze Redder zal komen”**



Lieve God, vandaag begint de Advent en gaan we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus. Dank U wel dat Hij als Gods Zoon mens is geworden en bij ons is komen wonen!



Knutsel samen een adventskrans met vier kaarsjes. Iedere zondag mag er een volgende aan



**Dag 2** (Ps. 139, 14)



**“Heer, ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u scheidt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.”**



Vader God, dank U dat ik leef! Dank U dat U heel veel van mij houdt!



Maak een tekening van jezelf of bespreek wat je mooi vindt aan jezelf, waar je dankbaar voor bent.



**Dag 3** (Psalm 139, 13)



**Heer, U bent het die mijn kern hebt gevormd, die mij weefde in de schoot van mijn moeder.”**



Lieve Heer, dank u dat ik een papa en mama heb en dat ik in een huis mag wonen.



Leg een tekening of briefje op het bed van je ouders om hen te bedanken.



**Dag 4** (Psalm 113, 2)



**“De Naam van de Heer zij geprezen vandaag en in eeuwigheid.”**



Jezus, dank U wel dat ik kan spelen en dat ik zoveel speelgoed heb. Mijn lievelingsspeelgoed is: .....



Denk eens aan arme kinderen die geen speelgoed hebben. Wat kun jij voor hen doen?



**Dag 5** (Lucas 12, 22 en 30)



**“Wees niet bezorgd voor je leven...je Vader weet wel dat je dat alles nodig hebt.”**



Goede God, dank U wel dat ik steeds genoeg te eten heb en geen honger hoef te lijden. Ik bedank U speciaal voor (mijn lievelingseten).



Probeer vandaag voordat jullie gaan eten, even God te bedanken voor het eten in een kort gebed of met een lied.



**Dag 6** (Matteüs 5, 9)



**“Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”**



God, soms maak ik wel eens ruzie met mijn broertje of zusje maar toch wil ik U bedanken voor hem/haar.



Probeer vandaag zonder ruzie samen met je broertje en/of zusje te spelen.







**Dag 7** (Psalm 27, 1)  
**“De Heer is mijn licht en mijn leidsman, voor wie zou ik bang zijn?”**



Vader in de hemel, dank U voor mijn opa en oma die nog leven (of al in de hemel zijn). Dank u dat ik vaak met hen.....



Maak vandaag een leuk kaartje dat je opstuurt naar je grootouder(s) om hen blij te maken.



**Dag 8** (Lucas 3, 4.6)  
**“Bereid de weg van de Heer. Alle mensen zullen Gods redding zien.”**



Lieve Heer, dank U voor mijn vrienden en vriendinnen. Ik bid speciaal voor .....



Als je je vriend(in) ziet, zeg dan iets liefs of aardigs om te laten zien dat je blij met haar/hem bent.



**Dag 9** (Psalm 25, 4-5)  
**“Leer mij uw paden kennen, Heer; leid mij volgens uw woord.”**



Goede God, dank U dat ik kan leren schrijven en rekenen. Dank U voor mijn juffrouw/ meester.



Neem eens een extraatje (kaartje, tekening, een bloemetje) mee voor je juf of meester om haar/hem te bedanken.



**Dag 10** (Psalm 96, 1)  
**“Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer, alle landen.”**



Heer God, dank U voor de mooie natuur. Nu de bomen kaal zijn, kan ik de lucht beter zien met mooie wolken en de zon. Dank U voor de bomen die groen blijven in de winter.



Versier de stal met takjes van bomen die nog groen zijn uit de tuin of het bos.



**Dag 11** (Matteüs 11, 25)

**“Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde omdat U deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.”**



Jezus, dank U dat U ook kind bent geweest en dat U mij begrijpt en altijd bij mij bent.

Bespreek samen: Wat zou Jezus als kind gespeeld hebben? Denk je dat Hij ook voetbalde of verstopperdje speelde?



**Dag 12** (Johannes 8, 12)

**“Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer, wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.”**

Dank u wel, Heer Jezus, dat U het Licht van de wereld bent en ons helpt wanneer het in ons leven soms even donker is.

Probeer een kaarsje in de kerk of in jullie gebedshoekje aan te steken om Jezus te bedanken dat Hij het Licht van de wereld is.





**Dag 13** (Psalm 1,1)



**"Gelukkig is de mens, die op de Heer zijn hoop stelt."**



Dank U God voor de fijne en mooie dingen van deze dag: speciaal voor .....



Laat ieder gezinslid aan tafel twee dingen van deze dag vertellen die fijn en goed waren. Praat er samen over en wees dankbaar.



**Dag 14** (Psalm 23, 1)



**"De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken."**



Dank U God dat mijn papa en mama zo goed voor mij zorgen.



Bespreek samen wat papa en mama voor je doen en zeg eens een keer: Dank je wel! Bijv. na een heerlijke maaltijd: Dank je wel voor het lekkere eten.



**Dag 15** (Lucas 1, 38)



**"Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord."**



Moeder Maria, dank U wel dat U JA zei toen de engel U vroeg of U de Moeder van Jezus wilde worden. Dank U wel dat U ook onze Moeder wilt zijn.



Pluk of maak wat bloemetjes/ takjes om bij Maria te zetten. Bid samen een wees gegroet.



**Dag 16** (Psalm 19,2)



**"Zie de hemel, en begrijp hoe groot onze God is."**



Heer God, dank U wel dat U de zon, de maan en de sterren hebt geschapen om ons overdag en 's nachts licht te geven.



Probeer vanavond als het donker is buiten te kijken of je de maan en/of de sterren kunt zien. Is de maan helemaal vol of maar half?



**Dag 17** (Lucas 10, 20b) **"Verheug je omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel"**



Onze Vader, dank U wel dat wij uw kinderen zijn en dat U echt van ons houdt! Daarom bidden wij nu samen heel rustig en eerbiedig het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd: Onze Vader, die in de hemel zijt....



Ja, ook jij bent een kind van God. Ben je al gedoopt? Vraag je ouders maar. Misschien zijn er foto's van, of misschien gaat het nog komen?



**Dag 18** (Spreuken 3, 27)

**"Weiger een ander niet iets waarop hij recht heeft, als je het hem wel kunt geven."**



Lieve God, dank U wel dat Kerstmis nu steeds dichterbij komt. Dank U wel voor de kerstboom en de kerststal die we opzetten om te vieren dat Jezus is geboren.



Ken je iemand die ziek of alleen is? Stuur die persoon een zelfgemaakte kerstkaart of doe iets anders uit liefde voor die persoon.









**Dag 19** (Matteüs 4, 4b)

**“Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit God voortkomt.”**



Lieve Heer, dank U dat wij warme kleren hebben en verwarming thuis. En dat papa, mama, wij van elkaar houden.



Kijk of je iets van kleren of dekens kunt geven voor mensen in nood of mensen in vluchtelingenkampen.



**Dag 20** (Psalm 111, 8)

**“Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar, al wat Hij besluit, staat onwrikbaar vast.”**



Heer God, dank U wel dat we (bijna) vakantie hebben en dan veel tijd hebben om te spelen.



Praat er samen over wat ieder graag in de vakantie wil gaan doen.



**Dag 21** (Lucas 21, 28)

**“Richt je op en hef je hoofden omhoog, want je verlossing komt nabij!”**



Lieve Jezus, dank U wel dat we over een paar dagen uw geboorte vieren. Dank U dat u de Emmanuel bent, God-met-ons.



Zie je de kribbe in de stal? Leg het kindje Jezus er op kerstavond in. Zet er wat dieren van je lego of playmobil bij, maak het maar knus en mooi.



**Dag 22** (Psalm 118, 1)

**“Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.”**



Dank U God voor alle leuke dingen die we thuis doen voor Kerstmis, dank voor de lichtjes en versieringen die allemaal iets vertellen over de komst van Jezus.



Waar geniet je het meeste van nu in de Advent? Wat helpt jou om meer aan Jezus te denken? Bak samen iets lekkers (bv. zandkoekjes in de kerstboom)



**Dag 23** (Jesaja 43, 3-4)

**“Want Ik ben de Heer, jouw God, jouw Redder, zó kostbaar ben je in mijn ogen. Zó waardevol, Ik heb je lief!”**



Goede God, U houdt al van mij vanaf het begin van mijn bestaan. Dank voor uw grote liefde!



Zoek op Youtube het liedje ‘God kent mij vanaf het begin’ en zing het samen.



**Dag 24** (Jesaja 9, 6)

**“Een Kind zal ons geboren worden; zijn naam zal zijn: God, Sterke God.”**



Heer Jezus, vannacht gaan wij uw geboorte vieren. Dank U wel dat U voor ons en alle mensen naar de aarde bent gekomen en onze Verlosser wilt zijn!



Probeer vandaag ook al is het druk een paar keer zachtjes in je hart te zeggen: “Dank U Jezus voor uw geboorte.”





# Bouwplaat voor kribbe

Kleur, knip uit, vouw om en plak met de plakstrookjes vast.  
Doe de kaartjes erin zodra de lijm droog is.

