

7 november

Heilige WILLIBRORD

Bisschop, verkondiger van ons geloof en patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Een blijde boodschap voor Nederland!

Vorbereiding voor de leiding

Referenties andere lezingen

1e lezing: Jesaja 52, 7-10

Tussenzang: Psalm 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

2e lezing: Hebrëen 13, 7-9a. 15-17a

Achtergrondinformatie bij het evangelie

Sint Willibrord is de verkondiger van ons geloof en daarom patroon van de Nederlandse kerkprovincie. Willibrord werd in 658 in Engeland geboren en al op jonge leeftijd door zijn ouders overgedragen aan Schotse monniken voor zijn opvoeding. Hier trad hij toe tot de benedictijnerorde. Na enige tijd werd Willibrord naar Ierland gezonden waar hij tot priester is gewijd. In 690 vertrok hij met elf gezellen om als missionaris in onze streken het geloof te verkondigen. Door paus Sergius I werd hij in 695 tot bisschop gewijd en vestigde hij zich in Utrecht waar hij de Domkerk stichtte. Bijna 50 jaar werkte hij in onze streken onder de heidenen. Hij was de eerste die hier het evangelie kwam verkondigen. Willibrord stierf in 739 in de abdij te Echternach (Luxemburg). Deze abdij had hij zelf gesticht. Willibrord en de monniken van zijn abdij hebben veel bijgedragen aan de verbreiding van de christelijke cultuur en de organisatie van de landbouw en veeteelt. Met dankbaarheid herdenken wij hem als de apostel van Nederland, als stichter van de kerk in onze streken en als vader van ons geloof.

De evangelielezing van vandaag vormt het slot van het Matteüs evangelie. Jezus zegt: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde"! Was de zending van de apostelen tijdens Jezus' aardse leven beperkt tot het volk Israël (vgl. Matteüs 10, 5), nu strekt zij zich uit tot alle volkeren van de aarde. Jezus' macht is universeel, de zending van de apostelen is dit ook! Jezus geeft de opdracht om te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hier komt duidelijk de Drie-eenheid van God naar voren. Jezus weet dat zijn opdracht verre van gemakkelijk is, daarom bemoedigt Hij hen en belooft: "Ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld."

Bemoedigend voor iedereen die in de wereld van vandaag de Blijde Boodschap verkondigt is de eerste lezing van deze dag, de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebrëen. Hierin zegt hij: "Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde leringen. (Heb. 13, 8-9) Ook het volgende vers is op deze feestdag toepasselijk: "Gedenkt uw leiders die u het

eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof. (Heb. 13, 7)
Een voorbeeld van zo'n inspirerende leider is zeker de heilige Willibrord. Hij heeft toch maar de durf gehad om zijn vertrouwde omgeving, Ierland, te verlaten, en samen met elf medewerkers naar ons land te trekken! Daarbij moet je ook bedenken dat zij hier zeker niet met open armen werden ontvangen. Vooral van de Friese koning Radboud ondervond men veel tegenwerking. Willibrord liet zich door niets of niemand tegenhouden, het verkondigen van Jezus' Boodschap was voor hem een heilige plicht. Onvermoeibaar heeft hij zijn vruchtbare werk gedaan.
(voor meer informatie over Willibrord zie o.a. heiligen.net)

Visueel materiaal

(naar keuze)

- ◆ Gebruik een afbeelding van Willibrord (zie plaat bij evangelie of Google een afbeelding)

Verwerkingsmogelijkheden voor de kinderen

- ◆ Zie voor een bijbehorend werkje, puzzel en vertelplaat de Samuel site onder de rubriek '[Komende zondagen](#)'.
- ◆ Knutselwerkje Samuel site: [Willibrord](#) (KM418)
- ◆ Geef ieder kind een (tuin)fakkeltje en hang daar een kaartje aan: Geef jij ook de fakkel door!

Liederen

- ◆ Zeg het voort (Elly & Rikkert Zuiderveld zie cd Witte zwanen Zwarte zwanen en muziekbundel Een boek vol liedjes 2)
- ◆ Zend ook mij (Elly & Rikkert Zuiderveld zie muziekbundel Een boek vol liedjes 2)
- ◆ In vuur en vlam (Elly & Rikkert Zuiderveld zie o.a. Timotheus liedbundel deel 1)
- ◆ Kom, ga mee! (zie Timotheus liedbundel deel 2)

Viering van de kinderwoorddienst

Welkom

Kinderen welkom heten en ieder zijn / haar naam even laten noemen om elkaar beter te leren kennen. Jezus noemde ook iedereen bij naam! Eventueel naamkaartjes of presentiekaarten gebruiken waarop de kinderen iedere keer een stickertje kunnen plakken.

Welke kernboodschap geef ik de kinderen mee?

De heilige Willibrord heeft in Nederland de Blijde Boodschap van Jezus gebracht. Laten ook wij de Blijde Boodschap van Gods liefde aan iedereen blijven doorgeven.

Inleidend gesprek met spiegelverhaal

"En mama, heeft papa die baan?"

"Ja, eindelijk! Hij kan volgende week beginnen!"

"Geweldig! Dat moet oma weten. Zij heeft zich er zoveel zorgen over gemaakt toen papa werkloos werd. Weet je wat? Ik ga meteen naar haar toe!"

"Zou je dat wel doen? Het is minstens een half uur fietsen en het regent al de hele dag. Je kunt haar toch net zo goed even opbellen?"

"Nee mama, dit moet ik haar zelf vertellen, ik wil haar gezicht zien als ze het goede nieuws hoort!"

"Nou, ik hoor het al, jij bent niet tegen te houden! O.K. dan, maar doe wel je regenjas goed dicht en kom weer op tijd terug naar huis. Denk je daaraan?"

"Komt in orde!"

Herken je dit? Ja, als je goed nieuws hebt dan móet je dat gewoon aan iedereen laten weten, geen moeite is je dan te veel! Ook Jezus heeft goed nieuws. Het beste nieuws aller tijden zelfs! In het evangelie van vandaag geeft Hij aan zijn leerlingen de opdracht om dat Goede Nieuws door te vertellen aan alle landen van de hele wereld! Nou, dat hebben ze gedaan! Niets was hun teveel. Ook al moesten ze verre reizen maken en werden ze door de mensen van die landen belachelijk gemaakt en zelfs met de dood bedreigd! De Blijde Boodschap van Jezus ging de hele wereld door en kwam ook in Nederland.

Hoe is dat nu gegaan? Iemand die daar een grote bijdrage aan heeft geleverd is de Heilige Willibrord. Deze monnik kwam in 690 met twaalf metgezellen uit Ierland naar ons land toe, om de mensen in ons land te vertellen over de liefde van Jezus. Bijna vijftig jaar lang heeft hij dit vol vuur gedaan. In 695 werd hij door de Paus tot bisschop gewijd. In Utrecht liet hij een kathedraal en een klooster bouwen. In de kloosterschool werden nieuwe missionarissen opgeleid. Behalve het christelijke geloof hebben de monniken dus ook cultuur in de vorm van onderwijs gebracht. Utrecht is nog altijd het centrum van de rooms-katholieke Kerk in Nederland. Het was een zware klus om de mensen hier warm te krijgen voor de Boodschap van Jezus! Men ondervond vooral veel tegenwerking van de Friese koning Radboud. Ondanks alles heeft Willibrord de moed nooit opgegeven. Hij heeft de opdracht ter harte genomen die Jezus bij zijn Hemelvaart aan zijn apostelen gaf: "Ga de wereld in en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doop hen in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.. "

De prachtige slotzin van het Matteüs evangelie zal hem zeker steun en troost gegeven hebben in zijn moeilijke werk:

"Zie, ik ben bij jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld."

Laten wij naar het evangelie luisteren.

Evangelie

Uit het hoofd navertellen en / of samen doorlezen. Voor tekst en uitleg zie boven.

Praktische toepassing

Praten over jouw geloof.. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk, misschien word je wel uitgelachen of door andere kinderen raar aangekeken. Je hoeft het ook niet zo nadrukkelijk te doen, dat zal anderen misschien alleen maar afschrikken. Door allerlei

kleine dingen kun je laten zien dat je een volgeling van Jezus wilt zijn. Durf een kruisje te maken voor het eten als je overblijft op school, in een restaurant bent of ergens logeert. Schaam je er niet voor om te vertellen dat je naar de kerk gaat. Het belangrijkste is natuurlijk om door je manier van leven te laten zien dat je een christen bent, dan dwing je respect af en dan zijn er vast mensen die meer willen horen over Jezus.

Gespreksvragen

Wat voor een opdracht geeft Jezus, vlak voor zijn Hemelvaart, aan zijn apostelen?

Hoe moeten zij de mensen dopen?

Waarom is de heilige Willibrord voor ons zo belangrijk?

Lied en / of verwerking

Zie suggesties boven.

Afsluiting

Zo mogelijk de kinderwoorddienst afsluiten met een korte geloofsbelijdenis of één artikel van de geloofsbelijdenis of lied 'Ik geloof' van Jan Visser (zie muziekbundel Zingen maakt blij). De voorbede kan met de volwassenen in de kerk meegebeden worden of in een aangepaste (verkorte) versie voor de kinderen. Het mooiste is wanneer de kinderen tijdens de offerande weer terugkomen in de kerk.

Bij de Eucharistieviering voor gezinnen

Thema

Geef jij ook de fakkel door!

Liederen

Zie boven voor verschillende liederen rond het Thema van deze zondag

Openingsgebed

God, U heeft de heilige bisschop Willibrord bestemd om uw grootheid te verkondigen aan de heidenen en hen tot uw kinderen te maken.

Wij vragen U op zijn voorspraak:

laat ons als trouwe dienaren altijd uw wil doen opdat uw volk ook in onze tijd zal groeien in aantal en in dienstbaarheid.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.



Evangelie

Voor bijbehorende illustratie, evangelietekst en uitleg; zie boven.

Voorbede

Bidden wij tot God, die altijd bij ons blijft, tot aan de voltooiing van de wereld.

1. Voor onze Paus, bisschoppen, priesters, diakens en pastorale werkers, dat zij, ondanks tegenwerking en vijandigheid, de moed zullen blijven houden om zich met hart en ziel voor uw Kerk in te zetten, net zoals de heilige Willibrord dit heeft gedaan.
2. Voor alle christenen, waar ook ter wereld, die samenleven met mensen die een andere godsdienst of levensovertuiging hebben, dat zij heel veel liefde en respect voor elkaar tonen.
3. Voor mensen die angst hebben voor de toekomst, dat zij mogen weten dat U bij ons blijft, tot aan de voltooiing van de wereld.
4. Voor onszelf, dat wij ons inzetten om net als de heilige Willibrord de fakkel van Gods liefde in onze omgeving door te geven.

Gebed over de gaven

Heer, zie naar de gaven die wij naar uw altaar hebben gebracht bij de herdenking van de heilige Willibrord.

U heeft hem gemaakt

tot een onvermoeibaar werker in uw wijngaard.

Wij vragen U: laat ook ons door de kracht van dit offer, in alles wat wij doen rijke vruchten voortbrengen.

Door Christus onze Heer.

De eigen prelatie van dit feest:

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal.

Gij hebt ons bisschop Willibrord als leraar gegeven; hij heeft ons bevrijd uit de duisternis van het ongeloof en gemaakt tot kinderen van het licht; zelf heeft hij onderhouden wat hij verkondigd heeft; voor het oog van de mensen schitterde hij door een deugdzzaam leven, zijn heiligheid hebt Gij doen blijken in vele tekenen. Met vreugde gedenken wij zijn bescherming en danken U voor de genade die ons in overvloed is geschonken door Christus onze Heer.

Door wie de Engelen, de Machten en de Krachten een stemmig van U spreken, huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U, - en dat ook onze hulde wordt gehoord als voor uw troon dit lied wordt aangeheven: Heilig...

Gebed na de communie

Almachtige God,
door de toewijding en zorg van de heilige bisschop Willibrord
heeft U ons samengebracht in de schaapstal van uw Kerk.
Wij bidden U:
laat ons leven van het voedsel dat U ons geeft
en onder leiding van deze herder de eeuwige vreugde bereiken.
Door Christus onze Heer.

Plechtige slotzegen (naar keuze)

Priester: De almachtige en barmhartige God, die door de apostolische arbeid van de heilige bisschop Willibrord vele volken heeft geleid tot het licht van het geloof, heilige u door zijn lichtend woord en schenke u zijn rijke zegen.

Allen: Amen.

Priester: Moge Hij u, in de strijd van dit leven, standvastig maken in het geloof, blijmoedig door de hoop en verdienstelijk door de liefde.

Allen: Amen.

Priester: Moge Hij, die zijn goede en getrouwe dienaar Willibrord de eeuwige vreugde heeft binnengeleid, ook u doen delen in de glorie van het hemels Jeruzalem.

Allen: Amen.

Priester: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen: Amen.

Uitwerking thema

Teken of kopieer een afbeelding van de landkaart van Nederland. Schrijf erboven in grote letters (als een soort krantenkop): GEEF JIJ OOK DE FAKKEL DOOR!

Knip tevoren ongeveer 20 kleine fakkeltjes uit. Laat zien hoe Willibrord een fakkel ons land binnengebracht heeft. Daarna zijn er nog meer mensen geweest (o.a. de heilige Bonifatius) die de fakkel van Gods liefde in ons land verspreid hebben. Wanneer wij nu ook die fakkel doorgeven, kan er veel licht en warmte van Jezus in ons land komen. (bevestig steeds meer fakkeltjes op de kaart om dit visueel te maken).



Heilige Willibrord

Bisschop, verkondiger van ons geloof en patroon van de Nederlandse kerkprovincie



BID VOOR ONS