

God liefhebben

Franciscus van Assisi

Franciscus, zoon van een lakenhandelaar,
 // schonk zijn bezittingen aan de armen
 en koos ervoor bezitloos door het leven te gaan.
 Die weg meende hij te moeten gaan.
 Hij kreeg veel volgelingen
 en stichtte de orde van de 'Minderbroeders'.
 Hij beschouwde alle schepselen,
 -- dieren, kruiden en bloemen,
 maar ook elementen als water, vuur, licht
 en aarde als zijn broeders en zusters.
 Hij voelde zich ermee verbonden
 en zag ze als zijn gelijken.

Er staan woorden in elk bloemblaadje. Maar deze woorden staan door elkaar.
 Bij elk woord staat een cijfer. Volg de cijfers en de bloemblaadjes.
 Zo krijg je de juiste zinnen in de juiste volgorde. Welke tekst uit de Bijbel lees je nu?

