

## ÉÉN WOORD IS GENOEG

Als je iets tot God wilt zeg-gen.

Één woord is al ge-noeg. Je hoeft Hem niets uit te

leg-gen. Hij weet wat je be-doelt. Want Hij

is een goe-de Va-der. Wees niet bang, maar voel je

vrij. Zeg niet: God is al-tijd be-zig. Hij heeft

heus geen tijd voor-mij. Hij blijft al-tijd aan jou

den-ken, houdt het oog op jou ge-richt. Heel zijn

hart staat voor je o-pen, als de bloe-men voor het licht.

### Couplet:

Als je iets tot God wilt zeggen,  
één woord is al genoeg.  
Je hoeft Hem niets uit te leggen.  
Hij weet wat je bedoelt.

### Refrain:

Want Hij is een goede Vader.  
Wees niet bang, maar voel je vrij.  
Zeg niet: "God is altijd bezig,  
Hij heeft heus geen tijd voor mij".  
Hij blijft altijd aan jou denken  
houdt het oog op jou gericht.  
Heel Zijn hart staat voor je open,  
als de bloemen voor het licht.

### Couplet:

Gaat het in je jonge leven  
bergaf en minder goed,  
bid tot God, Hij zal je geven,  
meer dan je ooit vermoedt.

### Refrain:

Tekst en muziek: Wim Hakvoort