

Daar bracht men een blinde bij hem en smeekte hem die te willen aanraken. Jezus nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp.

Marcus 8, 22 en 23

GENEZING VAN DE BLINDE

Als een licht
op de wereld
Johannes

12, 46
ben ik in
gekomen,



opdat al
gelooft,
duisternis

Wie in Mi
niet in de
blijft.

Werkwijze:

Kleur het plaatje. Knip het langs de dikke lijnen uit. Sla de flappen op de vouwlijn naar achteren. Van links naar rechts lees je nu de tekst van het Evangelie van Johannes 12, 46.