

3^e ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Evangelie: Johannes 4, 5-42 of 5-15 + 39a + 40-42.

(verkorte versie hier afgedrukt)

JEZUS IS HET LEVENDE WATER

Vers voor het evangelie (Joh. 4, 42 en 15)

Heer, Gij zijt werkelijk de Redder van de wereld; geef mij van het levend water, zodat ik geen dorst meer krijg.

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.

- Verteller: Op een dag kwam Jezus in een stad van Samaria, die Sichar heet.
Die stad ligt in de buurt van het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar was de bron van Jakob.
Moe van de tocht ging Jezus bij deze bron zitten.
Het was rond het middaguur.
Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten, zei Jezus tegen haar:
- Jezus: "Geef Mij te drinken."
- Verteller: De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.
De Samaritaanse vrouw zei tegen Hem:
- Vrouw: "Hoe kunt U als Jood nu te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse?"
- Verteller: Joden houden zich namelijk niet op met Samaritanen.
Jezus antwoordde:
- Jezus: "Als je iets begreep van de gaven van God, en als je wist Wie het is, die je zegt: Geef Mij te drinken, dan zou je het aan Hem hebben gevraagd en Hij zou je levend water hebben gegeven."
- Verteller: Daarop zei de vrouw tegen Hem:
- Vrouw: "Heer, U hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt U dan het levende water vandaan? Bent U soms groter dan onze vader Jakob die ons de put gaf en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk?"
- Verteller: Jezus antwoordde haar:

Jezus: "Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer. Integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem zelf opborrelen als een waterbron voor het eeuwig leven."

Verteller: Hierop zei de vrouw tegen Hem:

Vrouw: "Heer, geef mij van dat water! Dan krijg ik geen dorst meer en hoef ik niet meer hierheen te komen om te putten. Ik zie dat U een profeet bent. Onze voorouders gingen aanbidden op die berg daar, maar volgens jullie, Joden, is Jeruzalem de plaats waar je moet aanbidden."

Verteller: Jezus zei tegen haar:

Jezus: "Geloof, Mij, vrouw, er komt een uur, dat je niet op die berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Jullie aanbidden wat jullie niet kennen, omdat het heil uit de Joden komt. Maar er komt een uur, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt de mensen die Hem zo aanbidden. God is geest en ieder die Hem aanbidt, moet Hem in geest en waarheid aanbidden."

Verteller: De vrouw zei tegen Hem:

Vrouw: "Ik weet dat de Messias komt."

Verteller: Messias betekent: de Gezalfde.

Vrouw: En als Hij komt, zal Hij ons alles bekend maken."

Verteller: Jezus zei tegen haar:

Jezus: "Dat ben Ik: Degene die met je spreekt."

Verteller: Veel Samaritanen uit die stad geloofden in Hem. Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen ze Hem om bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen. Door zijn woord gingen er nog veel meer geloven. Tegen de vrouw zeiden ze:

Mensen: "Wij geloven niet langer om wat jij hebt gezegd, want we hebben Hem zelf gehoord. Wij weten, dat Deze werkelijk de Redder van de wereld is."

Verteller: Woord van de Heer.