

DE BARMHARTIGE VADER

Lucas 15, 24 want deze
zoon van mij was dood en
is weer levend geworden,
hij was verloren en is
terugggevonden.



www.samueladvies.nl



Samuel Advies voor geloofsgroei

Knip onder de dikke lijn af. Eerst de rechter stippellijn naar achteren vouwen. En daarna de linker stippellijn naar voren vouwen. Bij het openen van de linker kant, gaat de zoon weg. Bij de achterkant van de rechter kant, komt de zoon weer terug.