

# PUZZEL

geschenk van de vrede  
Matteus 5,9

## bewaar de vrede

Jezus geeft jou vrede in je hart.

Wil je zelf ook een vredebrenger zijn?

**“Gezegend** zij die **vrede brengen** ,  
want **zij zullen kinderen** van  
**God genoemd worden .”**



vul de dikke letters in de juiste vakjes:



oplossing van de letters in de rondjes:



# OPLOSSING PUZZEL

Jezus geeft jou vrede in je hart.

Wil je zelf ook een vredebrenger zijn?

“**Gezegend** zij die **vrede brengen**,  
want **zij zullen kinderen** van  
**God genoemd worden**.”

vul de dikke letters in de juiste vakjes:



oplossing van de letters in de rondjes:

v r e d e

