

LAAT DIE KINDEREN TOCH BIJ
MIJ KOMEN EN HOUDT ZE
NIET TEGEN.

Daarop omarmde Hij ze en zegende hen terwijl Hij hun de handen oplegde. Mc. 10,14,16

