

Dit is mijn Lichaam

Jezus heeft
aan de apostelen gezegd:
"Blijft dit doen
om Mij
te gedenken."

Wij doen dat in de heilige Mis.
In de heilige Mis
vieren wij
wat Jezus deed
bij het Laatste
Avondmaal.



De priester neemt het  en zegent het. Hij zegt dan de  van Jezus:

"Neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn  ."

Hij neemt ook de  met  . Hij zegt:

"Neemt deze  en drinkt hier allen uit. Want dit is mijn  ,

Dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden."

Door consecratie veranderen het  en de  .

Zij zijn nu Jezus zelf.

Dit is mijn Lichaam

Oplossing puzzel:

De priester neemt het **brood** en zegent het. Hij zegt dan de **woorden** van Jezus:

“Neemt en eet hiervan gij allen. Want dit is mijn **Lichaam**.”

Hij neemt ook de **beker** met **wijn**. Hij zegt:

“Neemt deze **beker** en drinkt hier allen uit. Want dit is mijn **Bloed**,

Dat vergoten wordt tot vergeving van de zonden.”

Door consecratie veranderen het **brood** en de **wijn**.

Zij zijn nu Jezus zelf.

