

PALM- OF PASSIEZONDAG

Evangelie (palmliturgie): Marcus 11, 1-10

BEJUBELD EN BESPOT ...

Palmliturgie

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

(Rolverdeling: Verteller, Jezus, Volk)

- Verteller: Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe.
Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de olijfberg.
Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen op weg met de opdracht:
- Jezus: "Gaat naar het dorp daar vóór je.
Wanneer je er binnen komt is het eerste wat je zult vinden een veulen.
Het is vastgebonden.
Nog nooit heeft iemand erop gezeten.
Maak het los en breng het hier.
En als iemand je de opmerking maakt: 'Wat doe je daar?', geef dan het antwoord: 'De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het gauw weer terug'."
- Verteller: Ze gingen op weg en vonden een veulen.
Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat.
Zij maakten het los.
Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen:
- Volk: "Wat doen jullie daar, om zomaar het veulen los te maken?"
- Verteller: Ze gaven het antwoord dat Jezus hun had gezegd.
De mensen lieten hen toen met rust.
Ze brachten het veulen bij Jezus.
Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten.
Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg.
Anderen bedekten de weg met groene takken die ze in het veld gekapt hadden.
De mensen die om Hem heen drongen, jubelden:
- Volk: "Hosanna;
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Geprezen het koninkrijk van onze vader David, dat komt.
Hosanna in den hoge!"

Verteller: Woord van de Heer.

Eucharistieviering

Vers voor het evangelie (Fil. 2, 8-9)

Christus is voor ons gehoorzaam geworden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.

Korte versie van het lijdensverhaal volgens Marcus (hfd. 15 vers 1-39)

(Rolverdeling: Verteller, Pilatus, Jezus, Volk, Soldaten, soldaat, priesters, honderdman)

Verteller: 's Morgens vroeg namen de hogepriesters het besluit, samen met de oudsten en schriftgeleerden en heel het sanhedrin.

Zij boeiden Jezus, leidden Hem weg en leverden Hem uit aan Pilatus.

Pilatus vroeg Hem:

Pilatus: "Bent U de koning van de Joden?"

Verteller: Hij antwoordde:

Jezus: "Het is zoals u zegt."

Verteller: De hogepriesters begonnen Hem toen te beschuldigen van allerlei zaken.

Pilatus ondervroeg Hem daarop opnieuw en zei:

Pilatus: "Antwoord U helemaal niets daarop?

Hoor eens, waarvan ze U allemaal beschuldigen."

Verteller: Maar Jezus antwoordde niets meer.

Dat verbaasde Pilatus. Nu was het een gewoonte

Dat hij bij elk feest één gevangene vrij liet, namelijk degene om wie zij vroegen.

Er zaten toen oproermakers in de gevangenis.

Zij hadden bij een oproer iemand vermoord.

Een van hen was Barabbas.

Het volk begon luid te schreeuwen en vroeg dat hij voor hen zou doen zoals gewoonte was.

Pilatus antwoordde hun:

Pilatus: "Willen jullie,

Dat ik de koning van de Joden vrij laat?"

Verteller: Hij merkte wel, dat de hogepriesters
Hem overgeleverd hadden, omdat ze jaloers waren.
Maar de hogepriesters hitsten het volk op
om toch liever de vrijlating van Barabbas te vragen.
Daarop zei Pilatus weer tegen hen:

Pilatus: “Wat moet ik dan doen met Hem
die jullie de koning van de Joden noemen?”

Verteller: Zij schreeuwden opnieuw:

Volk: “Kruisig Hem!”

Verteller: Waarop Pilatus aan hen vroeg:

Pilatus: “Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?”

Verteller: Maar zij schreeuwden nog harder:

Volk: “Kruisig Hem!”

Verteller: Pilatus wilde het volk zijn zin geven
En liet daarom Barabbas vrij.
Maar Jezus liet hij geselen
en gaf Hem over om gekruisigd te worden.

Toen brachten de soldaten Hem naar het binnenplein,
namelijk van het gerechtsgebouw.

Ze riepen de hele afdeling samen,
hingen Hem een purperen kleed om,
vlochten van doornen een krans
en zetten Hem die op.

Daarna gingen ze Hem hun groet brengen: Soldaten:
“Wees gegroet, koning van de Joden.”

Verteller: Ze sloegen Hem met een rietstok op zijn hoofd,
spuwden op Hem, vielen op de knieën voor Hem neer
en brachten Hem hun hulde.

Nadat ze Hem zo bespot hadden,
namen ze het purperen kleed weer van Hem af,
trokken Hem zijn eigen kleren aan
en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.

Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus,
kwam voorbij, toen hij terugkeerde van het veld.

Ze dwongen hem om zijn kruis te dragen.

Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota.

In vertaling betekent dat: Schedelplaats.

Daar reikte men Hem wijn aan die met kruidige mirre was
vermengd. Maar Hij weigerde.

Toen zij Hem aan het kruis geslagen hadden,
verdeelden ze zijn kleren.

Door dobbelspel beslisten ze wat ieder zou krijgen.



Het was het derde uur toen ze Hem kruisigden.
Het opschrift met de reden van zijn veroordeling was:
De koning van de Joden.
Samen met Hem kruisigden ze twee rovers:
de een rechts, de ander links naast Hem.
Zo werd het Schriftwoord vervuld dat zegt:
Hij werd gerekend bij de boosdoeners.
Voorbijgangers bespotten Hem en zeiden hoofdschuddend:

Volk: “Ha, ha, U die de tempel afbreekt
en in drie dagen weer opbouwt.

Red u zelf en kom van het kruis af!”

Verteller: Zo ook spotten de hogepriesters en de schriftgeleerden
en zeiden tegen elkaar:

Priesters: “Anderen heeft Hij gered,
maar zichzelf kan Hij niet redden.
Die Messias, die koning van Israël!
Dat Hij nu maar eens van het kruis afkomt.
Dan zullen we zien en geloven!”

Verteller: Ook die met Hem gekruisigd waren
beledigden Hem met hun spot.
Vanaf het zesde tot aan het negende uur
werd het duister over het hele land.

En op het negende uur riep Jezus met luide stem:

Jezus: “Eloï, Eloï, lama sabachtani!”

Verteller: Vertaald betekent dat:

Jezus: “Mijn God, mijn God, Waarom hebt U mij verlaten?”

Verteller: Sommigen die erbij stonden en het hoorden, zeiden:

Volk: “Hoor, Hij roept om Elia.”

Verteller: Iemand van hen ging een spons halen, doopte die
in zure wijn, stak hem op een rietstok
en wilde Hem ervan laten drinken, terwijl hij zei:

Soldaat: “Wacht even!

We willen eens zien of Elia Hem eraf komt halen.”

Verteller: Jezus slaakte een luide kreet en gaf de geest.

*(Uit eerbied en dankbaarheid voor Jezus' dood aan het kruis, knielen hier allen korte tijd,
in stilte biddend)*

Toen scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot
onder middendoor.

De honderdman die tegenover Jezus de wacht hield en zag
dat Hij op die wijze de geest had gegeven, riep uit:

Honderdman: “Werkelijk, deze mens was Zoon van God.”

Verteller: Woord van de Heer.

