

JEZUS GEEFT ZICHZELF

<p>BROOD KWARTET levende brood</p> <p>Op een dag zei Jezus tot de menigte: "Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is nedergezaaid."</p>	<p>BROOD KWARTET Jezus geeft Zichzelf</p> <p>"Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft met Mij verbonden, en Ik met hem."</p>
	
	
<p>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</p>	<p>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</p>

In het Brood van de heilige Communie
ontvangen wij Jezus zelf.

<p>BROOD KWARTET levende brood</p> <p>"Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid."</p>   <p><small>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</small></p>	<p>BROOD KWARTET levende brood</p> <p>"Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, dat Ik geef voor het leven van de wereld."</p>   <p><small>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</small></p>	<p>BROOD KWARTET levende brood</p> <p>"Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven. Ik zal hem uit de dood doen opstaan bij het einde van de wereld."</p>   <p><small>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</small></p>
<p>BROOD KWARTET Jezus geeft Zichzelf</p> <p>"Ik ben door de Vader die leeft gezonden. Ik leef ook door de Vader."</p>   <p><small>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</small></p>	<p>BROOD KWARTET Jezus geeft Zichzelf</p> <p>"Iedereen die Mij eet, zal zo ook leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is nedergezaaid."</p>   <p><small>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</small></p>	<p>BROOD KWARTET Jezus geeft Zichzelf</p> <p>"Het is anders dan bij de voorouders. Zij hebben gegeten en zijn toch gestorven. Wie dit brood eet, zal eeuwig leven."</p>   <p><small>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</small></p>

De komende vijf zondagen gaan we het over het zesde hoofdstuk van het Johannes evangelie hebben. Het zesde hoofdstuk is een prachtig hoofdstuk dat voor ons katholieken van grote betekenis is voor ons geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het Eucharistisch Brood.

De komende vijf zondagen kun je plaatjes sparen voor het Brood Kwartet. Knip de plaatjes uit. Probeer de juiste vier plaatjes bij elkaar te krijgen en te probeer te vertellen wat voor verhaal bij elk plaatje hoort.

