

# HART HEBBEN VOOR DE MINSTEN

 <p>Er was eens een jongen. Hij had maar één grote wens: hij wilde Jezus zien.  </p>	 <p>ik ga met je naar de EHBO ik ga voor je zorgen ik betaal je rekening</p> <p>Hij zag iemand die was beroofd, mishandeld en gewond. 5</p>
 <p>je hoeft niet op reis te gaan om Jezus te zien</p> <p>Glimlachend legde Hij zijn hand op de schouder van de zieke jongen 10</p>	 <p>ik heb dorst Ik ben verdrietig ik heb honger ik ben doodziek ik heb Jezus nog steeds niet gezien</p> <p>7</p>
<p>Dit verhaal laat ons zien hoe Jezus aanwezig is in nood</p> <p>Samuel Advies voor geloofsgroei  <a href="http://www.samueladvies.nl">www.samueladvies.nl</a></p> <p>12</p>	 <p>ik geef je mijn voedsel ik geef je wat geld</p> <p>Op zijn reis ontmoette hij een bedelaar, die bijna dood ging van de honger. 3</p>

Doe je iets voor de mens,  
die hulp nodig heeft,  
dan doe je dat voor Jezus, onze Koning.

# FEEST CHRISTUS KONING Jaar A **Matteüs 25, 31-46**

## FEEST CHRISTUS KONING Jaar A

Werkje:

Leg de plaatjes op de goede volgorde. Plak ze op gekleurd papier.  
Of maak er een boekje van.

<p>ik heb geen geld meer</p> <p>ik heb geen eten meer</p> <p>ik heb geen kleding meer</p> <p>ik heb geen drinken meer</p>  <p>6</p>	 <p>Gezond en gelukkig keerde de jongen weer naar zijn land terug 11</p>
<p>Even later zag hij de man, die hij kleding had gegeven</p> <p>jij hebt mij kleding gegeven</p> <p>Ik geef je mijn kleding</p>  <p>Ook zijn gezicht veranderde in het gelaat van Christus 9</p>	<p>ik geef je mijn geld</p> <p>ik geef je mijn kleding</p>  <p>Hij zag iemand die half bevroren was van de kou. 4</p>
 <p>Hij nam zijn rugzak mee. Hij had daar geld in, kleding en voedsel. En hij ging op reis. 2</p>	<p>Toen verscheen hem opeens een bedelaar die hem te eten had gegeven</p> <p>jij hebt mij eten gegeven</p> <p>Ik geef jou eten</p>  <p>Plotseling veranderde het gezicht in het gelaat van Christus 8</p>

