

WAT IS HET ALLERBELANGRIJKSTE?



De liefde tot God
en de liefde tot je medemens
kun je niet los van elkaar denken.

Ik zal de Here God
liefhebben met
mijn hele hart
Met mijn hele ziel,
mijn hele verstand
Ik zal mijn naaste
liefhebben als
mijzelf
Als ik ga
Of sta
Of wacht
op Zijn ja
Ik zal de Here God
liefhebben
met mijn
hele hart

Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

Ik zal de Here God
liefhebben met
mijn hele hart
Met mijn hele ziel,
mijn hele verstand
Ik zal mijn naaste
liefhebben als
mijzelf
Als ik ga
Of sta
Of wacht
op Zijn ja
Ik zal de Here God
liefhebben
met mijn
hele hart

Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

*onze medemensens
liefhebben*

God liefhebben

*onze medemensens
liefhebben*

God liefhebben

Gods liefde is...



...JE HART VOLGEN

Gods liefde is...



...JE HART VOLGEN

Knip de twee stroken papier uit. Maak van twee stroken papier een kruis.
Op de linkerbalk staat: God liefhebben. En op de rechter balk staat:
onze medemensens liefhebben. Plak het plaatje in het midden van het kruis.
Plak het kruis op een gekleurde ondergrond.
Er kan ook een kopie van een foto als ondergrond gebruikt worden: van de kerk,
je school of van je dorp of stad waar je woont.

