

GEEF GOD DE EER

achterkant boekje

voorkant boekje

| | |
|--|---|
|  <p><i>dit boekje is van:</i></p> | <p><i>Gods geschenk voor jou!</i></p>  <p><i>kijk met de ogen van je hart</i></p> |
| <p>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</p> | |

| | |
|---|--|
| <p><i>gelukkige momenten</i></p>  <p><i>zingen</i></p> | <p><i>moeilijke momenten</i></p>  <p><i>zoek God</i></p> |
|---|--|

1e bladzijde

2e bladzijde



29^e zondag door het Jaar A Matteüs 22, 15-21

Knip langs de lijnen. Vouw langs de stippellijnen. Plak de bladzijden tegen elkaar. Misschien kan je er nog wat bij schrijven.

3e bladzijde

4e bladzijde

*rustige
momenten*



bidden

*pijnlijke
momenten*



vertrouwen

*altijd
elk moment*



danken

*open je hart
elk moment*



voor Jezus

5e bladzijde

6e bladzijde

