

PUZZEL

Schrijf de letters van alle woorden in onderstaande zinnen die in hoofdletters staan in de onderstaande hokjes.

Op een zeker moment kwam een KANANESE vrouw uit dat gebied aanlopen. Ze riep luid: "Heer, Zoon van DAVID, heb medelijden met mij! Mijn DOCHTER is van de duivel bezeten en wordt verschrikkelijk GEKWELD." Maar Jezus gaf haar helemaal geen antwoord. Toen spraken zijn LEERLINGEN Hem aan met de VRAAG: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen." Jezus antwoordde: "Ik ben alleen maar gestuurd naar de VERLOREN SCHAPEN van het HUIS van ISRAEL." Maar de vrouw kwam dichterbij en liet zich voor Zijn VOETEN neervallen en zei: "heer, help mij!" JEZUS gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed, het BROOD dat voor de KINDEREN bedoeld is, aan de hondjes te geven." De vrouw zei: "Toch wel, Heer, want de HONDJES eten toch ook de KRUIMELS die van de TAFEL van hun baas vallen." Daarop zei Jezus haar: "Vrouw, je hebt een groot GELOOF! Je WENS wordt vervuld." En vanaf dat ogenblik was haar dochter GENEZEN.

WOORD van de HEER.



oplossing puzzel:

