

LAAT JE LICHT STRALEN!



Laat ook jouw licht stralen!
Durf voor je geloof in Jezus uit te komen!

kant 2



5^e zondag door het Jaar A

Matteüs 5, 13-16

zon maken

Wat heb je nodig: (gekleurd geel) papier. Schaar of prikken. Lijm. Tekenspullen.

Prik of knip kant 1 uit. Schrijf op de zonnenstralen hoe jij in jouw eigen omgeving een licht voor anderen kunt zijn. Probeer voor de komende week een klein concreet voornemen te maken. Prik of knip kant 2 uit. Hier staan versjes over "schijn maar...". Plak kant 2 op de achterkant van kant 1. Je kan er en touwtje tussen hangen of een haakje aan doen. Zo kan je het zonnetje ophangen.



kant 1

