

PUZZEL De farizeeër en de tollenaar

Vul de rijmwoorden in.

Jezus vertelde over twee mensen in de tempel:
één stond helemaal vooraan, de ander vlakbij de
De farizeeër vooraan vond zichzelf heel erg goed.
Hij zei tegen God: Ik doe alles zoals het
Ja, God, ik leef beter dan iedereen die ik ken,
gelukkig dat ik niet zoals die andere mensen
Die tollenaar daar achteraan, die liegt en steelt
en hij is iemand die helemaal niet
Nee, die tollenaar gaat bij een familie 125 euro halen
als ze er eigenlijk maar 100 hoeven te
En die 25 euro, wat doet hij er mee???

Die stopt hij in zijn eigen
Maar, ik, ik doe allerlei goed werk,
ik geef bijvoorbeeld geld aan de
Ik vast elke week twee keer
en ik doe nog veel
Ik ken de wet van God uit mijn hoofd,
ik heb mijn hele leven al in Hem
Fouten???

Zonden???

Bij mezelf zie ik die niet;
nee, ik doe God echt nooit
Daarom kijk ik omhoog en ben gelukkig met mijn leven,
want later zal God mij zeker een plaats in de hemel
Maar de tollenaar die helemaal achter in de tempel stond,
boog zijn hoofd en keek naar de
Hij zei tegen God: Heb medelijden met mij,
en maak mij van zonden
Vergeef alstublieft alles wat ik verkeerd heb gedaan
en help me het goede te doen
Hij klopte op zijn borst, drie keer,
en zei: Vergeef me toch, vergeef me toch,



Jezus zei: Het is echt waar,
maar God is het meest blij met die
De farizeeër die op anderen neerkeek,
was iemand die alleen maar goed
Hij begreep niet dat God echt van iedereen houdt,
zelfs al maakt iemand soms, of misschien wel vaak, een
Ja, die tollenaar ging met Gods zegen naar huis:
in zijn hart voelt Jezus zich

oplossing puzzel:

Jezus vertelde over twee mensen in de tempel:
één stond helemaal vooraan, de ander vlakbij de drempel
De farizeeër vooraan vond zichzelf heel erg goed.
Hij zei tegen God: Ik doe alles zoals het moet
Ja, God, ik leef beter dan iedereen die ik ken,
gelukkig dat ik niet zoals die andere mensen ben
Die tollenaar daar achteraan, die liegt en steelt
en hij is iemand die helemaal niet deelt
Nee, die tollenaar gaat bij een familie 125 euro halen
als ze er eigenlijk maar 100 hoeven te betalen
En die 25 euro, wat doet hij er mee???

Die stopt hij in zijn eigen portemonnee
Maar, ik, ik doe allerlei goed werk,
ik geef bijvoorbeeld geld aan de kerk
Ik vast elke week twee keer
en ik doe nog veel meer
Ik ken de wet van God uit mijn hoofd,
ik heb mijn hele leven al in Hem geloofd
Fouten??? Zonden??? Bij mezelf zie ik die niet;
nee, ik doe God echt nooit verdriet
Daarom kijk ik omhoog en ben gelukkig met mijn leven,
want later zal God mij zeker een plaats in de hemel geven
Maar de tollenaar die helemaal achter in de tempel stond,
boog zijn hoofd en keek naar de grond
Hij zei tegen God: Heb medelijden met mij,
en maak mij van zonden vrij
Vergeef alstublieft alles wat ik verkeerd heb gedaan
en help me het goede te doen voortaan
Hij klopte op zijn borst, drie keer,
en zei: Vergeef me toch, vergeef me toch, Heer

Jezus zei: Het is echt waar,
maar God is het meest blij met die tollenaar
De farizeeër die op anderen neerkeek,
was iemand die alleen maar goed léék
Hij begreep niet dat God echt van iedereen houdt,
zelfs al maakt iemand soms, of misschien wel vaak, een fout
Ja, die tollenaar ging met Gods zegen naar huis:
in zijn hart voelt Jezus zich thuis

