

12^e zondag door het Jaar C Lucas 9, 18-24

MAAK JE EIGEN KRUISJE



Jesus houdt veel van jou. Ook al kunnen we Jezus niet zien, toch weten we dat Jezus voor ons zorgt. Geef ons blijvende liefde voor uw Naam en bewaar ons altijd in Uw liefde.



12^e zondag door het Jaar C Lucas 9, 18-24

Maak het kruisje mooi met steentjes, plakkertjes of stukjes stof. Of met bloemetjes er op. Plak Christus op het kruis.

Je kunt het inlijsten voor op je kamer of op een stuk karton plakken.

Kopieer de teksten op gekleurd papier en plak deze ook op het kruis.

Jezus houdt veel van jou. Ook al kunnen we Jezus niet zien, toch weten we dat Jezus voor ons zorgt. Geef ons blijvende liefde voor uw Naam en bewaar ons altijd in Uw liefde.

Jezus houdt veel van jou. Ook al kunnen we Jezus niet zien, toch weten we dat Jezus voor ons zorgt. Geef ons blijvende liefde voor uw Naam en bewaar ons altijd in Uw liefde.

Jezus houdt veel van jou. Ook al kunnen we Jezus niet zien, toch weten we dat Jezus voor ons zorgt. Geef ons blijvende liefde voor uw Naam en bewaar ons altijd in Uw liefde.

Jezus houdt veel van jou. Ook al kunnen we Jezus niet zien, toch weten we dat Jezus voor ons zorgt. Geef ons blijvende liefde voor uw Naam en bewaar ons altijd in Uw liefde.

Jezus houdt veel van jou. Ook al kunnen we Jezus niet zien, toch weten we dat Jezus voor ons zorgt. Geef ons blijvende liefde voor uw Naam en bewaar ons altijd in Uw liefde.

