

ZOZEER HEEFT GOD DE WERELD LIEFGEHAD

DAT HIJ ZIJN ENIGE ZOON HEEFT GEGEVEN

OPDAT AL WIE IN HEM GELOOFT

NIET VERLOREN ZAL GAAN

MAAR EEUWIG LEVEN ZAL HEBBEN!



Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.

Empty rectangular box with a dotted top border.



Werkje Uit je hoofd leer spel

- Knip of snijd mbv een stanleymesje langs de dikke lijnen van blad 2.
- Leg een liniaal langs de stippellijnen, zodat gemakkelijk en recht alle 'luikjes' naar boven omgevouwen kunnen worden.
- Plak nu blad 1 op blad 2 vast, zodanig dat de woorden op blad 1 zichtbaar zijn door de open luikjes van blad 2.
- De bedoeling is dat de kinderen de lange, maar bemoedigende en waardevolle zin eerst een paar keer met zijn allen lezen.
- Dan wordt er één luikje dicht gedaan. Wie weet nog wat er stond?

