

WOORDEN DIE LEVEN GEVEN



Jezus' Woord geeft nieuw leven!
Door Hem heeft de dood niet het laatste woord.

10^e zondag door het Jaar C

Lucas 7, 11-17

Werkje:

Kleur de plaatjes. Knip ze uit. Plak de plaatjes op gekleurd papier.
Schrijf ere en tekst onder van het verhaal.

Of plak de plaatjes op karton. Leg de plaatjes op de goede volgorde.
Laat ieder kind wat bij een plaatje vertellen.

