

# de liefdevolle Vader

Lucas 15, 11-32



Puzzel:

(Lucas 15, 22-23)

Langs welke weg gaat de Verloren Zoon naar zijn liefdevolle Vader?

Volg de letters die je tegen komt.

Wat voor zinnen komen hier uit?



Doch de vader gelastte zijn knechts: .....

.....

.....



# de liefdevolle vader

Lucas 15, 11-32



Doch de vader gelastte zijn knechts:

Haalt vlug het mooiste kled en trekt het hem aan,  
steekt hem een ring aan zijn vinger en trekt hem  
sandalen aan. Haalt het gemeste kalf en slacht het;  
laten we eten en feestvieren

