

# Wat hoort bij God liefhebben en wat niet?

*Jezus vertelt veel over de Vader in de hemel. Hij geeft Zelf het goede voorbeeld en waarschuwt ook voor de dingen die God verkeerd vindt. Door Jezus weten wij nu ook wat God goed vindt en wat Hij slecht vindt. Praat er met elkaar over en zet de zinnen op de goede plaats.*

1. Èlke dag even tijd maken voor Jezus

4. Altijd gelijk willen krijgen

2. Naar je vader en moeder luisteren

5. Stiekem "lenen" en niet terug geven

3. Goed voor de natuur zorgen

1. Altijd druk met leuke dingen voor jezelf

4. Vrienden maken

6. Wie anders is doet niet mee.

5. Respecteer wat van een ander is

2. Niet luisteren naar oudere mensen

6. Zwart of wit, laat ieder in zijn waarde

3. Rommel zomaar op straat weggoien

7. ....

7. ....

8. ....

8. ....





#### WERKJE

1. Kleur het masker en de zinnen op het andere blad.
2. Prik met een naald of snijd met een mesje de gestreepte stukken uit.
3. Maak van de stroken een haarband op maat van je hoofd.
4. Maak het masker vast aan de hoofdband, zodat je door de ogen kunt kijken.
5. Vergeet niet wat bij God hoort en geef net als Jezus ook het goede voorbeeld!