



# DOORDENKERTJES

4<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd - Zondag Laetare

Lucas 15, 1-3 en 11-32

Er is altijd een  
weg terug

Vul de ontbrekende woorden in

Een man had twee \_\_\_\_\_ . De jongste zei tegen zijn \_\_\_\_\_ .

"Geef mij alvast een deel van de erfenis." En de jongen ging op \_\_\_\_\_ .

Hij verspilde al zijn \_\_\_\_\_ en kwam uiteindelijk bij de

\_\_\_\_\_ terecht. Toen begon hij na te denken en besloot weer

terug te gaan naar zijn \_\_\_\_\_ . Bij thuiskomst was zijn vader niet

boos maar juist heel \_\_\_\_\_ en hij ontving zijn

zoon met open \_\_\_\_\_ , omhelsde hem

en gaf een groot \_\_\_\_\_ .



'Laetare' is een latijns woord dat betekent:

Verheug je! ☺

Je mag bij God de Vader altijd weer thuiskomen!