

JEZUS GAAT GEWOON DOOR



In de eerste instantie bewonderen de mensen Jezus
maar later worden ze boos op Hem.
Hij gaat gewoon door met het verkondigen van Gods Liefde
en laat zich niet weerhouden.

Werkje:

Knip een A4 (gekleurd) stevig papier met de smalle kant door midden.

Knip de vier plaatjes uit.

Leg de vier plaatjes op de goede volgorde en plak ze op het lange vel:

Naäman een groot soldaat is zeer geliefd. Hij heeft een huidziekte.

Een jong meisje uit Israël weet een profeet die Naäman kan genezen.

Profeet Elisa zei dat Naäman zich zeven maal in de Jordaan moet wassen.

Naäman is weer gezond en gereinigd van zijn huidziekte.



Naäman een groot soldaat is zeer geliefd.
Hij heeft een huidziekte.

Een jong meisje uit Israël weet een
profeet die Naäman kan genezen.

Profeet Elisa zei dat Naäman zich zeven
maal in de Jordaan moet wassen.

Naäman is weer gezond
en gereinigd van zijn huidziekte.