

Ongelovige Thomas

Print blad 1 en blad 2 op 120 grams papier van een lichte kleur naar wens.

Knip van blad 2 de losse bovenlichamen van Jezus en Tomas en diens arm uit en prik met drie splitpennen door de zwarte stippen heen. Bevestig ze op de onderlichamen op blad 1: Jezus met uitgestrekte armen links en de verschrikte Tomas rechts. Wat Tomas uitroept op het moment dat hij ontdekt dat Jezus inderdaad uit de doden is opgestaan, krijg je te zien als hij vooroverbuigt naar zijn Heer.

Wat Jezus dan zegt, zie je als deze liefdevol iets vooroverbuigt naar Tomas.

