

1. Print de hand op stevig (160g) geel papier.
2. Knip de hand en de strook uit en knip de stippelijntjes op de hand en de strook in.
3. Leg A tegen B en plak ze dan vast.
4. Van de strook een rondje plakken en met de ingeknipte strookjes onder het handje plakken.
5. Plak een pareltje midden op de hand. (narmaak pareltjes zijn te koop als kraaltjes).



U kunt met de kinderen bespreken, dat God niet alleen tegen Jezus zegt, dat Hij Zijn veelgeliefde Zoon is, maar dat Hij dat tegen elk kind zegt, wanneer het gedoopt wordt: "Jij bent mijn veelgeliefde zoon/dochter!" Elk Kind is dus een parel in Gods Hand!!

