

De vierde zondag van de Advent.



4. Maria verwacht Jezus, het Licht van de wereld.

Plak het plaatje met 4 kaarsen op de goede plaats op strook

Omdat we weten dat Jezus komt, wachten wij vol verwachting op zijn komst. Zoals Maria eens in verwachting was van Jezus, zo verwachten wij Jezus, die komt. Wij maken de kerststal klaar, maar leggen het kindje er nog niet in; wij kunnen elke dag bij de kerststal bidden tot Maria:

*Oh Maria, maak van mijn lichaam een stalletje
en van mijn hart een kribbetje
en leg daar met Kerstmis onze lieve Jezus in.*

De drie wijzen in Bethlehem...

De volgende avond rijden de wijzen Bethlehem binnen. Hier staat geen paleis. Er zijn alleen kleine huisjes. Maar het is hier ook heel erg druk. Er lopen mensen en dieren op straat. En de grote, heldere ster is er ook. Hij staat stil boven een stal! De drie mannen klimmen zo snel als ze kunnen van hun kamelen..

25 december KERSTMIS

Jezus de Verlosser wordt geboren in een kleine stal in Bethlehem.

Hij wil een Koning zijn voor alle mensen. Wil jij Jezus als jouw Koning een plaatsje geven in jouw hart? Mag hij bij jou komen en blijven?



De drie wijzen bij de stal...

De jongste klopt zenuwachtig op de deur. Jozef laat de wijzen binnen. 'Is hier een kind geboren?' vraagt de oudste wijze verlegen. Trots wijst Maria naar het kindje, 'Jezus heet', zegt ze. De wijzen weten het meteen: dit is het koningskind, het kind van God! Vol eerbied knielen ze voor het kindje en geven hun cadeaus: goud, wierook en mirre.

Maria kijkt de wijzen na. Ze gaan terug naar huis, blij en onder de indruk van wat ze hebben gezien. Nog één keer kijken ze omhoog naar de ster. De ster die hen de weg wees.

Een zalig Kerstfeest voor jou en jouw familie!



Bij de Adventkalender

De Advent is begonnen. 'Advent' betekent 'Hij komt'; **Jezus komt**. Vier zondagen voor Kerstmis begint de Advent. Kerstmis vieren we op 25 december. We vieren dan dat het Kindje Jezus voor ons in de wereld is gekomen.

Vaak hangt er in de kerk een adventskrans. Misschien staat er bij jou thuis ook wel één. Daar staan vier kaarsen op, voor iedere week één kaars. De eerste zondag steken we één kaars aan, de tweede zondag twee, en zo verder.

Elke dag komen we een stukje dichterbij Kerst, bij de geboorte van het Kindje Jezus. Dat zie je op deze adventskalender. Iedere dag schuif je de ster een stapje dichterbij.

Net als de 3 wijzen die de ster volgden en zo iedere dag een stukje dichterbij de stal kwamen, zo kun jij de ster elke dag een stukje verder schuiven, tot het Kerstmis is en Jezus geboren wordt.

Van het verhaal van de 3 wijzen kun je elke week een klein stukje lezen. En elke zondag van de Advent kunt je een plaatje met 1, 2, 3 of 4 kaarsen op de goede datum plakken.

Als er een baby verwacht wordt, moet er veel voorbereid worden. Zo gaan wij ons ook klaar maken voor de geboorte van Jezus. Misschien komt er bij jou thuis een stalletje waar met Kerst het kindje Jezus in gelegd wordt. Maar het is heel belangrijk om ook plaats te maken in je hart voor Hem. Daar wil Hij graag komen.

In de kerk bij de gezinsviering en bij de kinderwoorddienst hoor je wat God ons elke zondag van de Advent heel speciaal wil vertellen.

Elke week heeft een speciale betekenis.

Die betekenis hebben we bij de kaarsjes van de week geschreven. Zo kun je het thuis nog een keer lezen samen met je ouders.

We wensen jou een heel mooie Adventtijd.



De eerste zondag van de Advent.



1. Let goed op, Jezus komt!

Plak het plaatje met 1 kaars op de goede plaats op strook

Iedereen wist dat de Verlosser zou komen, dat was al heel lang voorspeld. Maar niemand wist wanneer. Daarom moest men waakzaam zijn. Nu denken we eraan dat Jezus gaat komen op het eind der tijden. Wanneer dat is, weet niemand. Daarom worden ook wij uitgenodigd waakzaam te zijn. Let goed op, Jezus komt, ook bij jou.

Drie wijzen gaan op weg...

Drie mannen staan boven op een toren. Het zijn drie wijzen. Elke avond staan ze te kijken naar de sterrenhemel.

Meestal is er niets bijzonders te zien: een klein stukje van de maan en een heleboel sterren.

Eén van de mannen gaapt. Hebben de sterren niets te vertellen? Hé, wat is dat voor een mooie ster? Die hebben ze nog niet eerder gezien! Die ster is veel groter dan de andere sterren. Wat zou dat betekenen? De wijzen zoeken in hun boeken. 'Kijk,' zeggen ze, 'hier staat het: deze stralende ster vertelt dat er een belangrijke koning is geboren.'



De tweede zondag van de Advent.



2. Maak je klaar voor de Heer.

Plak het plaatje met 2 kaarsen op de goede plaats op strook

Je klaarmaken voor de Heer betekent: naar Jezus willen gaan kijken of je be-keren.. Dat wil zeggen weer zo gaan leven, zoals Jezus dat wil. Wij vergeten dat vaak omdat wij zo druk zijn met van alles; daarom nodigt Johannes de Doper ons uit om weer naar Jezus te gaan kijken en naar Hem te luisteren. Hoe kun jij dat deze week doen?

Misschien heb je zelf een kinderbijbel om uit te lezen?

De drie wijzen op reis...

De drie wijzen haasten zich naar beneden. 'Zadel de kamelen en pak de tassen,' roepen ze. 'Vergeet vooral de cadeaus niet!' Snel klimmen ze op hun kamelen. Er is geen tijd te verliezen. De ster zal hun de weg wijzen naar de nieuwgeboren koning. De wijzen volgen de ster.

Na een lange reis komen de drie wijzen bij Jeruzalem. Daar staat het paleis van koning Herodes. Daar zal natuurlijk wel het koningskindje geboren zijn. Laten wij daar vlug naar toe gaan. De lucht boven de stad is donker en het paleis ziet er somber uit. Waarom wordt er hier geen feest gevierd? Is hier dan geen koningskind geboren?

De derde zondag van de Advent.



3. Johannes getuigt van het Licht, en jij?

Plak het plaatje met 3 kaarsen op de goede plaats op strook

Johannes vertelt ons dat Jezus het Licht is en dat wij de weg recht mogen maken om Jezus te ontvangen. Hoe kun jij de weg recht maken? De Advent is altijd een goede tijd om het met God weer 'goed te maken'. Zo zijn we klaar als Jezus eens komt. In de kerk kunnen wij in een viering van Verzoening de vergeving van God ontvangen.

De drie wijzen in Jeruzalem...

Een bediende vertelt aan koning Herodes dat er drie wijze mannen voor hem zijn gekomen. Herodes wordt nieuwsgierig. Wat komen die voorname mannen doen?

Opeens kijkt Herodes niet vrolijk meer. De wijzen komen helemaal niet voor hem. Ze zijn op zoek naar een nieuwgeboren koning. Maar Herodes weet van niets.

Verontrust roept hij een aantal schriftgeleerden. Hij wil weten over wie de wijzen het hebben. 'Jullie moeten naar Bethlehem,' zegt één van de geleerden, 'daar komt koning David vandaan. Daar moet het koningskind geboren zijn!'

