

RIJKE JONGELING?!



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wie teveel gehecht is aan zijn rijkdom,
verliest vaak God en zijn medemensen uit het oog.



28^e zondag door het Jaar B Marcus 10, 17-27

Links van de plaatjes heb je het leven van een rijke jongen. Rechts heb je het leven van een arme jongen. Hoe denk jij dat een leeftijdsgenootje het nieuwe schooljaar begint? Schrijf het leven van een arme en een rijke jongen. Wat doe jij?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

