

EEN ZUIVER HART?



Vuile handen kun je met water afwassen.
De vuile, slechte dingen in je hart kan alleen God "afwassen"
(reinigen/ zuiveren).



Vies van buiten? Of vies van binnen?

Plaatje 1: Wat gebeurt er op het schoolplein? Twee jongens staan om een kleinere jongen heen.

Plaatje 2: Zij pesten de kleine jongen en duwen hem in een modderige plas.
 Plaatje 3: De twee jongens roepen spottend: "vieze kleine jongen. Smerige kleine jongen." De schoolmeester komt er bij staan.
 En hij zegt: "Wat is hier gebeurd?" Waarop de jongens onschuldig roepen: "O, dat jongetje heeft niet goed uitgekeken."

Hij is in de plas gevallen! Kijk nou toch eens hoe smerig hij is!"

Plaatje 4: Een andere jongen heeft alles gezien en hij zegt: "Meester, dat is niet waar. Ze hebben de jongen zelf in de modder geduwd. Ik heb alles gezien!" Eerst ontkennen de jongens. Maar nog meer kinderen hebben het gezien.

Plaatje 5: De meester wordt boos en hij zegt: "deze jongen is vuil van de buitenkant. Dat kun je zo afwassen."

Maar wat jullie gedaan hebben, maakt je van binnen vies. Dat is veel erger. Jullie pesten en liegen en dat is niet de bedoeling. Daar is heel wat meer nodig dan een stukje zeep om het schoon te krijgen."

Schrijf zelf wat tekst onder de plaatjes. Wat maakt je van binnen vies, onzuiver, onrein? B.v. roddelen, pesten, uitschelden, liegen, stelen enz.

