

BROOD UIT DE HEMEL

<p>BROOD KWARTET</p> <p>Op zoek naar Jezus.</p> <p>Jezus zei: "Jullie zoeken Mij niet, maar omdat jullie van de broden hebben gegeten totdat jullie geen honger meer hadden."</p>   <p>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</p>	<p>BROOD KWARTET</p> <p>Brood uit de hemel</p> <p>Jezus zei tegen hen: "Ik ben het brood van het leven: Wie naar Mij komt, krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft, krijgt nooit meer dorst."</p>   <p>Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl</p>
--	---

Jezus is het Brood uit de hemel
dat leven geeft aan de wereld.

BROOD KWARTET

Op zoek naar Jezus.

De mensen gingen in de boten en voeren richting Kafarnaüm, op zoek naar Jezus.



Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

BROOD KWARTET

Op zoek naar Jezus.

De mensen vonden Jezus aan de overkant van het meer en zeiden: "Meester wanneer bent U hier gekomen?"



Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

BROOD KWARTET

Op zoek naar Jezus.

Werk niet voor het voedsel dat bederft, maar voor het voedsel voor het eeuwige leven. De Mensenzoon zal jullie dat voedsel geven.



Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

BROOD KWARTET

Brood uit de hemel

"Het enige werk dat God van jullie vraagt is dit: jullie moeten geloven in Diegene die Hij gezonden heeft."



Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

BROOD KWARTET

Brood uit de hemel

"Onze voorouders hebben het manna gegeten in de woestijn. Zo staat in de Schrift: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten."



Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

BROOD KWARTET

Brood uit de hemel

"Het echte brood uit de hemel wordt jullie door mijn Vader gegeven. Het brood van God daalt uit de hemel neer. Het geeft leven aan de wereld."



Samuel Advies voor geloofsgroei  www.samueladvies.nl

De komende vijf zondagen gaan we het over het zesde hoofdstuk van het Johannes evangelie hebben. Het zesde hoofdstuk is een prachtig hoofdstuk dat voor ons katholieken van grote betekenis is voor ons geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het Eucharistisch Brood.

De komende vijf zondagen kun je plaatjes sparen voor het Brood Kwartet. Knip de plaatjes uit. Probeer de juiste vier plaatjes bij elkaar te krijgen en te probeer te vertellen wat voor verhaal bij elk plaatje hoort.