

# DELEN IS VERMENIGVULDIGEN

<p><b>BROOD KWARTET</b></p> <p>Vijf broden en twee vissen</p> <p>Jezus zei: "Laat de mensen gaan zitten." Er was namelijk veel gras. Er waren ongeveer vijfduizend mannen.</p>   <p>Samuel Advies voor geloofsgroei  <a href="http://www.samueladvies.nl">www.samueladvies.nl</a></p>	<p><b>BROOD KWARTET</b></p> <p>Vijf broden en twee vissen</p> <p>De leerlingen haalden ze op en vulde van de vijf gersbroden twaalf manden met brokken, die door de mensen na het eten waren overgelaten.</p>   <p>Samuel Advies voor geloofsgroei  <a href="http://www.samueladvies.nl">www.samueladvies.nl</a></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jezus geeft in overvloed  
aan wie bereid is te delen.

## BROOD KWARTET

### Meer van Galilëa

Op een dag ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilëa, bij Tiberias.



Samuel Advies voor geloofsgroei  [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl)

## BROOD KWARTET

### Meer van Galilëa

Andreas zei: "Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen. Maar wat heb je daaraan met zoveel mensen?"



Samuel Advies voor geloofsgroei  [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl)

## BROOD KWARTET

### Meer van Galilëa

Toen Jezus opkeek, zag Hij een grote menigte naar Zich toekomen. Hij vroeg aan Filippus: "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?"



Samuel Advies voor geloofsgroei  [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl)

## BROOD KWARTET

### Meer van Galilëa

Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.



Samuel Advies voor geloofsgroei  [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl)

## BROOD KWARTET

### Vijf broden en twee vissen

Toen ze genoeg gegeten hadden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Haal nu de overgebleven brokken op. Er mag niets verloren gaan."



Samuel Advies voor geloofsgroei  [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl)

## BROOD KWARTET

### Vijf broden en twee vissen

Toen nam Jezus de broden, sprak het dankgebed en liet ze uitdelen onder de mensen die daar waren. Zo ook de vissen, zoveel men maar wilde.



Samuel Advies voor geloofsgroei  [www.samueladvies.nl](http://www.samueladvies.nl)

De komende vijf zondagen gaan we het over het zesde hoofdstuk van het Johannes evangelie hebben. Het zesde hoofdstuk is een prachtig hoofdstuk dat voor ons katholieken van grote betekenis is voor ons geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in het Eucharistisch Brood.

De komende vijf zondagen kun je plaatjes sparen voor het Brood Kwartet. Knip de plaatjes uit. Probeer de juiste vier plaatjes bij elkaar te krijgen en te probeer te vertellen wat voor verhaal bij elk plaatje hoort.