

# God is genadig

Lucas 1, 57 – 66, 80



*Met gebaren vroegen ze toen aan zijn vader Zacharias  
hoe hij het kind wilde noemen.*

*Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: "Johannes zal hij heten."*

*Iedereen was verbaasd.*

*Onmiddellijk opende Zacharias zijn mond en kon hij zijn tong weer gebruiken!*

# God is genadig

Lucas 1, 57 – 66, 80



*Met gebaren vroegen ze toen aan zijn vader Zacharias  
hoe hij het kind wilde noemen.*

*Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef er op: "Johannes zal hij heten."  
Iedereen was verbaasd.*

*Onmiddellijk opende Zacharias zijn mond en kon hij zijn tong weer gebruiken!*