

Betekenis van de symbolen op de kaarsen

De vier adventskaarsen

De symbolen op de kaarsen vertellen op zinnebeeldige wijze, van Gods belofte en profetische voorspellingen over de komende Verlosser. Dit betreft de eerste en de tweede kaars. De derde en vierde kaars symboliseren de vervulling der profetieën.

- 1 De eerste kaars "vertelt" in drie symbolen van de zondeval en Gods belofte in Genesis 3:15.

De hoofdletter A is hier het zinnebeeld voor de Adam; het bekende symbool voor Christus: de X en P in elkaar getekend (de X is het Griekse teken voor onze CH en de P voor onze R; tezamen vormen ze de eerste drie letters van de naam CHRistus). Maar in de loop der jaren is dit oude symbool door de Latijnse woorden CHristus Rex, oftewel CHristus Koning "vertaald".

U kunt de kinderen vertellen dat dit zinnebeeld al eeuwenlang gebruikt wordt om Christus aan de te duiden en dat de letters X en P betekenen: Christus Koning, Christus de Overwinnaar.

De nadere informatie is in de eerste plaats bedoeld voor de leidster; het zou de kinderen waarschijnlijk maar in verwarring brengen. De slang is het duidelijke symbool van de satan; maar hij zal eenmaal overwonnen worden door de beloofde Verlosser. Daarom staat het Christusteken bovenop de slang getekend.

- 2 Op de tweede kaars ziet u eerst de regenboog die boven de aarde staat: Gods verbond met Noach. Daaronder de kroon en de harp van David: de koning en psalmist. Deze drie symbolen stellen de profetische voorzeggingen voor de Messias voor. Daarom is het Christussymbool er onder getekend.

- 3 De derde kaars geeft de vervulling van de belofte aan door het zinnebeeld van kribbe en ster uit Bethlehem (Micha 5:1) en daaronder het Christusteken dat als het ware voortkomt uit het nieuwe rijstje gesproten uit de tronk van Isai (Jes. 11:1).

- 4 De vierde kaars geeft het moment aan dat de Verlosser zijn werk metterdaad begon door de zinnebeeldige voorstelling van Zijn doop door Johannes (Joh. 1:29-34). Hiervoor zijn gebruikt het Christussymbool met daaronder de duif (zinnebeeld van de Heilige Geest) en het water.

