

## TIPS VOOR DE KINDERWOORDDIENST IN DE ADVENT (liturgisch jaar C)

Velen besteden er veel tijd en energie aan om voor de kinderwoorddienst in de Advent een mooi Adventsproject te vinden en daarmee te werken. Het is inderdaad belangrijk dat we proberen wegen te zoeken om in deze voorbereidingstijd op het feest van de Geboorte van Jezus ook de kinderen mee op weg te nemen. De lezingen die de kerk ons voor de Adventszondagen aanreikt zijn rijk van inhoud en bieden verschillende aanknopingspunten om voor de kinderwoorddienst uit te werken. Hieronder vindt u wat suggesties om in de Advent vanuit de lezingen van de zondagen aan de slag te gaan met de kinderen.

Er zijn altijd verschillende thema's uit de lezingen te halen en dat maakt het ook zo boeiend om vanuit de Schriftlezingen te werken. Iedere keer dat je een Bijbeltekst aandachtig met je hart doorleest en er even biddend bij stilstaat, kun je er weer een ander accent uit halen. Het is zinvol en verrijkend om bij de eigen voorbereiding voor de kinderwoorddienst *alle* lezingen van de betreffende zondag door te nemen omdat ze ieder op eigen wijze het thema van de zondag belichten.

Een thema voor deze Advent zou kunnen zijn:

Dankbaar op weg naar de Vredevorst of Dankbaar verwachten

Maak een groot hart met daarin een deur. Achter de deur zit een afbeelding van de geboorte van Jezus of een klein stalletje. Het hart plakt u op een groot vel of bord. Op het hart schrijft/plakt u de letters **Dankbaar verwachten**. De Advent is bij uitstek een tijd van het verwachten van de komst van Jezus. Het begin van de Advent valt dit jaar een aantal dagen voor Sinterklaas en van daaruit kunt u heel goed met de kinderen praten over wat 'verwachten' kan betekenen. Wij kunnen dankbaar uitzien naar de komst van Jezus omdat wij weten waarom Hij geboren is en wat Hij door zijn leven, dood en verrijzenis voor ons heeft gedaan. We zijn dankbaar dat Hij er nog steeds is voor ons en steeds weer (opnieuw) in ons hart/leven geboren wil worden. Daarom verwachten wij Hem elk jaar weer.

Voor de andere vier zondagen kun je uit de lezingen vier thema's halen die allemaal met een 'D' beginnen.

1<sup>e</sup> zondag: **Dromen**

2<sup>e</sup> zondag: **Doen!**

3<sup>e</sup> zondag: **Delen.**

4<sup>e</sup> zondag: **Dienen**

Het zijn verschillende opdrachten die ons gegeven worden in deze tijd van voorbereiding. Hierna geef ik een aantal tips voor de uitwerking van deze thema's. Voor een uitgebreidere bespreking van de evangelieteksten en andere suggesties voor de verwerking e.d. verwijs ik u naar het boek: 'Met kinderen het Woord vieren'. Vergeet ook niet om iedere maandag op de site te kijken naar de vertelplaat, het knutselwerkje en het Doordenkertje bij het evangelie van de zondag erna. U mag dat dan gratis downloaden en voor eigen gebruik kopiëren. Maak stroken waarop het thema van de zondag staat en teken daar -naargelang de zondag- het aantal brandende kaarsjes van de Adventkrans bij. Zet er eventueel ook kleine illustraties van de evangeliën van die zondagen bij. Plak deze vier stroken rondom het hart, maar wel zo dat de deur van het hart op kerstavond open kan.

### **1<sup>e</sup> zondag: Dromen.**

Praat eerst met de kinderen over 'dromen'. Wie droomt er wel eens en wat droom je dan?

Zijn dromen altijd fijn? Droom je al over je cadeautjes met Sinterklaas? Droom je van

Kerstmis? Wie droomt er wel eens dat er overal vrede zal zijn?

Vandaag horen we in de eerste lezing dat de profeet Jeremia een soort droom van God krijgt waarin God belooft dat er iemand zal komen om de mensen te redden. Wie weet wie dat is?

Paulus spreekt in een van zijn brieven de wens uit dat onze liefde voor elkaar zal groeien en dat de Heer ons hart zal sterken. In het evangelie zegt Jezus ons dat we niet moeten blijven 'hangen' in onze dromen. We worden opgeroepen waakzaam te zijn en ons hart klaar te maken voor de komst van Jezus. Ooit zal Jezus op aarde terugkomen en zal alles nieuw worden. Dat is een prachtige belofte waar we van mogen dromen. Nu worden we uitgenodigd wakker te worden om ons klaar te maken want Hij komt! We mogen er verlangend en biddend naar uitzien.

Bespreek met de kinderen hoe ze elke dag even kunnen stil worden om met God te praten.

### **2<sup>e</sup> zondag: Doen!**

Bespreek nog even het thema van de vorige week en plak de nieuwe strook op.

Het is fijn om te dromen maar vandaag worden we uitgenodigd een stapje verder te gaan. De profeet Baruch zegt in de eerste lezing dat we ons verdriet en onze ellende af mogen leggen. Want God wil ons als koningskinderen bekleden met zijn mantel van Liefde. Paulus roept ons in zijn brief op om liefde en aandacht voor elkaar te hebben en te proberen met anderen mee te voelen. Johannes de Doper nodigt ons uit om de weg voor Jezus in ons hart en leven vrij te maken. Wat zijn bij jullie obstakels die je tegenhouden om echt de weg van Jezus te gaan? Wat kun je deze week doen om de weg voor Hem vrij te maken?

### **3<sup>e</sup> zondag: Delen.**

De eerste lezingen in deze periode zijn zo hoopvol dat het mooi is daar ook de kinderen iets van mee te geven. Vandaag zegt de profeet Sefanja in de eerste lezing dat we blij mogen zijn en jubelen van vreugde. Weet je waarom? Omdat God de Heer belooft om dichtbij jou en mij te zijn. Hij is intens blij met jou en mij en wil ieder van ons nieuw maken door zijn liefde. Paulus roept ons ook op om blij te zijn omdat de Heer nabij is en onze vragen en verlangens kent. Als je echte vreugde diep van binnen hebt, dan wil je dat niet voor jezelf houden. Dat wil je dan graag uitdelen zodat ook anderen blij kunnen worden. Dat stelt Johannes de Doper voor in het evangelie: Deel met elkaar en wees tevreden met wat je hebt. Wat kun jij met iemand anders delen?

### **4<sup>e</sup> zondag: Dienen.**

Kerstmis is nu heel dichtbij. In de eerste lezing horen we de profeet Micha al honderden jaren voor de geboorte van Jezus voorspellen dat Bethlehem de plaats zal zijn waar Jezus geboren zal worden. Hij die komt, Jezus, zal een man van vrede zijn. Paulus vertelt ons dat Jezus komt om de wil van de Vader te doen. Jezus komt niet voor zichzelf maar om zichzelf te geven, te offeren, aan het kruis. In het evangelie horen we het mooie verhaal over Maria. Meteen nadat de engel haar verteld heeft dat zij de moeder van Jezus mag worden en dat haar oude nicht Elisabet ook een kind zal krijgen, gaat Maria op weg. Maria houdt de vreugde niet voor zichzelf, ze gaat haar vreugde delen door haar oude nicht te gaan helpen. Hoe meer je Jezus toelaat in je hart, des te meer zal Hij je helpen om klaar te staan voor andere mensen en hen te dienen. Jezus zelf was ook altijd bereid anderen te dienen. Hoe kun jij deze dagen dienstbaar zijn?

Materialen:

*(bij Samuel te bestellen)*

- Met kinderen het Woord viere jaar C
- Adventskalender voor thuis met luikjes
- Adventsdagboekje Samen op weg naar Bethlehem

Downloaden van de site:

- iedere maandag een vertelplaat, Doordenkertje (puzzel) en knutselwerkje bij het evangelie van de daaropvolgende twee zondagen
- onder rubriek Knutselwerkjes, extra werkjes voor Advent en Kerst
- achtergrondinformatie over de Advent, het maken van een adventskrans, vieringen e.d.

(thema's Adventszondagen)

Dankbaar  
verwachten

Dankbaar  
op weg naar  
de

Vrededorst

*Dromen*

*Doen*

*Delen*

*Dienen*

