

Tips voor de kinderwoorddienst Advent jaar B

Thema voor de hele Advent: Maak je klaar, Jezus, het Licht is bijna daar!

Visueel materiaal: een Adventstafel met een mooi (paars) kleed en daarop een grote Adventskrans (bijvoorbeeld gemaakt met een fietswiel), een wereldbol en een lege stal, een mooie ster op afstand. In deze tijd van verwachting is het belangrijk dat de stal echt leeg is. De ster kan elke week een stukje dichterbij gehangen worden.

1^e Zondag van de Advent Let goed op, Jezus komt!

Leg de kinderen de betekenis uit van de Adventskrans. De ronde vorm van de Adventskrans verwijst naar God zelf, Hij is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Hij is oneindig en ook zijn Liefde is oneindig. De vier kaarsen verwijzen naar de vier zondagen van de Advent. Iedere zondag mag er weer een volgende kaars aan. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben het Licht van de wereld. Dit Licht (Jezus) komt steeds dichterbij naarmate we het Kerstfeest naderen. De adventskrans is een teken van hoop, dat niet de duisternis en de dood, maar licht en leven zullen overwinnen. Gods Zoon is immers voor ons mens geworden; door zijn dood en verrijzenis heeft Hij voor ons alles nieuw gemaakt.



De krans is gemaakt van dennengroen, dat is groen uit de natuur dat de winter trotseert. De altijd groene den staat voor de hoop en Gods trouw (net als straks de kerstboom). De krans in de kerk heeft paarse linten en de priester heeft in deze tijd ook een paars kazuifel. Deze kleur nodigt uit om je te bezinnen, om even stil te staan in de drukte van het leven en je hart weer opnieuw voor God open te stellen.

De wereldbol zetten we in het midden van de krans (of ernaast) om aan te geven dat Gods licht en Gods liefde de hele wereld omvatten. De hele wereld wordt door zijn Licht, Jezus, bestraald. Zoek even samen met de kinderen op waar u woont en laat hen ook het land Israël zien waar Jezus is geboren.

Zet ook de lege stal klaar waarboven u met grote letters het thema bevestigt: Maak je klaar, Jezus, het Licht is bijna daar! Vertel de kinderen dat we daar deze periode iedere zondag over gaan nadenken.

Het thema van deze zondag is: Let goed op, Jezus komt! Maak dit thema op een strookje en bevestig dat aan de eerste kaars wanneer u deze heeft ontstoken.

Plaats de figuur van baby Jezus op de wereldbol op het land Israël. Hij is daar geboren 2000 jaar geleden. Maar ieder jaar opnieuw vieren we zijn geboorte in ons midden. Voor het vertellen van het evangelie van deze zondag, zie verder [Met kinderen het Woord vieren jaar B](#).

Op deze site vindt u bij '[komende zondag](#)' steeds op de maandag tevoren een vertelplaat en een Doordenkertje passend bij het evangelie van deze zondag. Indien u ruim tevoren alle werkjes en Doordenkertjes wil bezitten, kunt u de [Combinatiemap B1](#) bestellen waar alle originelen voor de Advent- en Kersttijd van jaar B in zitten.

2^e Zondag van de Advent - Maak je klaar voor de Heer!

Ontsteek eerst twee kaarsen van de Adventskrans. Herhaal nog even kort de betekenis (zie vorige zondag). Vraag waarom het kindje Jezus op die plaats op de wereldbol is bevestigd? Voordat u het evangelie gaat vertellen, kunt u eerst het volgende vertellen:

De mensen in Israel wachtten al honderden jaren op de Redder. Al heel lang geleden heeft de profeet Jesaja voorspeld dat ooit de Christus, de Redder, zal komen. Luister maar wat er in de eerste lezing van vandaag staat: "Jullie God is op komst! ...Als een herder zal Hij zijn schapen weiden, in zijn armen ze samenbrengen, de lammeren dragen tegen zijn boezem, de schapen met zachte hand geleiden." Kijk hier is zo'n herder die liefdevol zijn schaap op zijn schouders draagt (laat de herderfiguur zien en plaats die alvast bij de lege stal, eventueel met wat schaapjes). Wie weet hoe Jezus later ook wel genoemd wordt? (de Goede Herder).



In het evangelie horen we hoe Johannes de mensen wakker schudt om de weg voor de Heer klaar te maken...

Voor het vertellen van het evangelie van deze zondag, zie verder [Met kinderen het Woord vieren jaar B](#).

Het thema van deze zondag is: Maak je klaar voor de Heer! Maak dit thema op een strookje en bevestig dat aan de tweede kaars wanneer u deze heeft ontstoken.

Op deze site vindt u bij '[komende zondag](#)' steeds op de maandag tevoren een vertelplaat en een Doordenkertje passend bij het evangelie van deze zondag

3^e Zondag van de Advent Johannes getuigt van het Licht, en jij?

Ontsteek eerst de drie kaarsen van de Adventskrans. Deze zondag noemen we zondag Gaudete (=Verheug je) omdat het kerstfeest nu snel naderbij komt.

Vandaag ontmoeten we in het evangelie wederom Johannes de Doper. Deze zondag ligt de nadruk op zijn getuigenis over Jezus. Hij is gezonden door God om te getuigen van het Licht. De koningen behoren niet tot het Joodse volk dat de Messias verwacht, maar tot de heidenen (waar wij toe behoren) De Koningen weten zeker dat er iets heel bijzonders gaat gebeuren en gaan vastberaden en met groot verlangen op weg met Drie Koningen (Openbaring des Heren) vieren wij (heidenen) nog een keer Kerst. Christus is ook voor alle mensen (Joden en heidenen) geboren.



De wijzen uit het Oosten zagen ook op een bepaald moment een groot licht, de ster. Zij verlieten huis en haard om op zoek te gaan naar het Licht. Plaats de figuren van de wijzen op afstand van de stal.

Vertel dan het evangelie hoe Johannes getuigt van het Licht. Bespreek na afloop met de kinderen hoe zij zelf in hun dagelijks leven kunnen getuigen van het Licht (bidden voor een zieke, God danken voor al het goede, verdraagzaam zijn, niet opvliegend of hebberig e.d.)

Voor het vertellen van het evangelie van deze zondag, zie verder [Met kinderen het Woord vieren jaar B](#).

Het thema van deze zondag is: Johannes getuigt van het Licht, en jij? Maak dit thema op een strookje en bevestig dat aan de derde kaars wanneer u deze heeft ontstoken.

Op deze site vindt u bij '[komende zondag](#)' steeds op de maandag tevoren een vertelplaat en een Doordenkertje passend bij het evangelie van deze zondag

4^e Zondag van de Advent Maria verwacht Jezus, het Licht.

Ontsteek alle vier de kaarsen van de Adventskrans. Het Kerstfeest staat vlak voor de deur, het Licht is gekomen. Vandaag ontmoeten we Maria in het evangelie. We horen hoe de engel bij haar op bezoek komt om te vragen of zij de moeder van Jezus wil worden. Maria zet haar hart en haar leven wijdopen om Jezus, het Licht te ontvangen. Plaats haar figuur vlak bij de stal (nog niet erin). Vertel dan het evangelie. Zet tijdens het evangelie ook een engel bij de stal. Vertel na het evangelie dat Maria later met Jozef getrouwd is en plaats ook zijn figuur naast haar bij de stal.

Voor het vertellen van het evangelie van deze zondag, zie verder [Met kinderen het Woord vieren jaar B](#).

Het thema van deze zondag is: Maria verwacht Jezus, het Licht. Maak dit thema op een strookje en bevestig dat aan de vierde kaars wanneer u deze heeft ontstoken.

Op deze site vindt u bij '[komende zondag](#)' steeds op de maandag tevoren een vertelplaat en een Doordenkertje passend bij het evangelie van deze zondag.

Geef de kinderen een klein waxinelichtje in een mooi bakje mee om met Kerstmis aan te steken. Bevestig er een klein kaartje aan met de tekst: Jezus is het Licht van de wereld, geef jij dat ook door? Opdat zij eraan denken dat Jezus het Licht is en wij zijn Licht ook in ons leven mogen doorgeven.

Zorg dat de stal met Kerstmis helemaal ingericht is.

